

HET 11^{de} GEBOD: NIET ZAGEN EN KLAGEN



Ik heb een buurman die kan zagen.

Hij kijkt erop, stopt niet en ik word daar nog zotter van want hij doet dat met een versleten zaagblad...

Dus: "Echt zagen".

Als iemand zegt: "Amai, den dienen kan nogal zagen", dan is hij aan het klagen.

Gevolgtrekking: het één kan niet zonder het andere!

Een paar maanden geleden zat ik om acht uur in de wachtzaal van mijn dokter samen met nog een paar gepensioneerden. Jawel, een half uur voor de consultatie want wij hebben geen tijd en willen eerst zijn, hoho. Het was er stil, akelig stil. De radio speelde nog niet en iedereen zat iedereen te beloeren met zo een blik van 'wie is dat nu weeral' en 'wat zou hij mankeren...'.

Ik moest mijn magazijn pillen aanvullen en bloed laten trekken. Dus, nuchter en uitgehongerd, wat ik vreesde gebeurde: mijn beer begon te grommen. Ik trachtte dit te maskeren met een hoestje maar ook niet te veel want ze zouden wel eens kunnen denken hebben dat ik corona had. Plots kwamen twee jonge dames binnen en ik was gered want ze waren aan de babbel. Allée, aan het zagen en klagen! De ene zei : *"Weet jij dat ik gisteren 150 m van de ingang van de fitness stond? Schande met zo een kleine parking. En ik moest nog een uur op de loopband!!"* De andere wou niet achter blijven en zei: *"Mijnen vriend (ah ja, man wordt niet meer gebruikt) heeft een nieuwe bedrijfswagen gekregen. Een BMW en had ik hem nog zo gezegd, vraag een Audi. Erg hé!"* En ze gingen maar door over hun advocaat, psychiater, bankman, personal coach... Ik dacht: "Straks hebben die een financieel bemiddelaar nodig." Ge moogt wel een ander zijn rekening niet maken maar... het is wel boeiend.

Ik was dus niet ziek bij aankomst, 12/7 bloeddruk, maar bij de dokter 14/9. Ik zei dat het kwam door die vrouwen hun gezaag en geklaag maar hij dacht meer dat het dames zelf waren. Allée opnieuw een pilleke bij!

Met deze ervaring in gedachten moest ik terugdenken aan de tijd dat ik een jaar of vier was en mijn ma in de winter met een ijzeren emmer door de sneeuw zag stappen naar het kolenkotje, een plank van voor de deuropening trok en de emmer vol schepte met het vette zwarte goud. Bij het binnen komen zei ze : "Ja ventje, ze zijn bijna op en als het zo koud blijft... geen gezaag of gejammer! De helft goot ze in het gat van de Leuvense stoof en de rest ging met de emmer onder de trap in het schotelhuizeke. Niet dat we ons geen gietijzeren kolenbak konden permitteren ,

maar ondergetekende had een paar dagen eerder koolmijnder gespeeld en alles zag zwart, dus kolenbak op de zolder!

Mijn vader reed iedere dag in weer en wind met zijn fiets naar Gent, dicht bij Sint Pieters. Nooit hoorde ik hem klagen. Boer Vanhevel in de straat werkte twee op zeven en kloeg altijd... hola een slecht voorbeeld!

Als ik een evaluatie maakte moest ik concluderen dat 'zagen en klagen' toch wel voortvloeit uit het 'luxeprobleem', de welstand, soms valse welstand. Ik heb het wel honderd maal gehoord in mijn kleinte: "Eerst sparen, dan kopen." Nu is het van 'kopen en hopen dat het betaald geraakt'. Niets mis mee maar soms een valkuil als het scenario niet klopt.

En dan komen nu de vinkeniers aan bod, hoho.

Drie vragen voor tien punten: "Kunnen die ook zagen en klagen, hebben ze redenen en zullen zij ooit stoppen?" Antwoord op de eerste vraag : "Ja", op de tweede "Ja" en nog eens "Ja", op de derde "Nooit".

Ter verduidelijking, aan uw eigen herken je een ander, ik kan er ook weg mee! Maar als we eens terug gaan naar onze viriele jaren, 1972 : één pennentrek zorgt ervoor dat één van de oudste instincten bij de mens, de vogelvangst, naar de geschiedenis wordt verwezen. Na de shock komt het zagen en klagen, gevolgd door reactie van vele tienduizenden vogelliefhebbers en hun federaties.

De beleidsmensen van A.Vi.Bo. en Vimibel gaan steun zoeken bij politici die hun roots niet verloochenen, weten waarover het gaat en vooral beseffen met hoeveel we zijn. Het gevolg is dat een tijdelijke gecontroleerde bevoorrading het levenslicht ziet, de open ringen zijn een feit tot 2002 en kweken is een must. Er worden zelfs subsidies en kindergeld aan gekoppeld. Menig vinkenier kweekt, probeert tenminste, andere zijn niet in de mogelijkheid, maar moeilijk gaat ook. 2003: de ringen sluiten zich en wie dan nog vangt of vangmateriaal bezit wordt aan de schandpaal genageld. Van dan af heeft alles zijn prijs...

2022, shock 4, in de kranten staat dat vinkeniers wc papier hamsteren, waarom? Eén reden: het A.Vi.Bo.-blad ligt op woensdag niet meer in de brievenbus, het nagelke mag uitgetrokken worden. Eén voordeel: speen en aambeien minderen in het vinkenierspeloton. Velen moeten terug naar school om dat te leren gebruiken dat verdomd veel lijkt op de lei die we in de jaren stillekes in het eerste studiejaar gebruikten, hoho...

EN DAN ZOULDEN WIJ NIET MOGEN ZAGEN EN KLAGEN!!, mijn gedacht !

Laatste couplet: gaan wij daar ooit mee stoppen? Nooit! Want het is een niet te onderschatten uitlaatklep en drukkingsmiddel. Om het met de woorden van een zielenknijper te zeggen: "Het zijn de uiterlijke expressies van de innerlijke emoties." Googelen!

En eerlijk gezegd kan het helpen om uzelf goed te praten, de schuld op een ander te steken, medelijden of een doktersbriefke of wat dan ook af te dwingen... .

Allée, zeg nu eerlijk, wat deed u als ge iets wou krijgen van uw pa of ma ? Juist, zagen en blijven zagen... en als het NEE bleef dan ging u klagen bij pépé of mémé en meestal met succes.

Uw pa en ma gingen dan wel weer zagen tegen hun ouders... en de winnaar was...? U ziet het, er is daar niets mis mee, iedereen doet het. Het lijkt zelfs gezond en wie goed kan zagen kan zeer mooie kooien maken want dit is ook zagen.

Iets in groep gezien hebben, dat is ook 'ze zagen...'. Woorden die er hetzelfde uitzien en ook klinken zijn homoniemen, dus opgelet !

Zo is er 'hij verdeelde het onder de armen', brave mens hé, euh nee, want het waren zijn armen. Ge kunt uw geld op de bank zetten of er onder steken, Frans liep daar met een lichtekooi, hoho hopelijk weet zijn vrouw dat niet .

Zo zijn er honderden en honderden maar mijn kleinzoon van dertien stelde mij toch een moeilijke vraag. Hij zei: "*Pépé, gaat jij nu elke zondag naar Zwitserland?*" Ik wist begot niet wat hij bedoelde en vroeg van waar hij dat haalde. Zijn antwoord was: "*Georges zei vorige week: ja man, de maatschappij is naar de klo....*"

Het vliegveld in Zwitserland noemt toch 'Kloten'?

Wel , de maatschappij is nu ginder toch?

Ja man, van wie heeft hij dat?

Lucien van Gent