

## “GIENEN TAAT MAANE JOENGNE !”



Wat U zeker NOOIT mag doen is aan een “ echte , geboren en getogen Gentenaar , STROP dus” vragen of u in de week van 21 juli op bezoek mag komen !!

Foute vraag want het antwoord zal klaar en duidelijk zijn : “ **Nieg maane joengne , gienen taat , tes Gentsche Feeste , weete gij da nie als vinkenier ???**” .

Eén van de grootste volksfeesten van 10 dagen is heilig voor de duizenden en duizenden Gentenaars , waaronder ook vinkeniers , zeker weten .

Al van in de “late middeleeuwen “ waren er in de zomermaand lokale feesten maar zeer verspreid , zonder enige onderlinge afspraak en week na week elders . Half de 19<sup>de</sup> eeuw staken de nijveraars de koppen samen en brachten alle lokale feesten samen naar één weekend en het centrum van Gent .

Eén reden : gans de zomer was er veel maandagverlet na de braspartijen , nu nog één maandag na deze “ nieuwe Gentse Feesten”



De Gentenaar reageerde goed en het groeide naar ongekende hoogtes . Onder impuls van Walter De Buck kwamen overal podia , de ganse stad door , “ Zeine vlieger mee zeine stirt ging ommuge “ werd het volkslied van “De Gentsche Feesten “ .



Weet U , maar niet voort vertellen , dat er weken voor de feesten overal in Gent briefkes aan de ramen hingen met “TE KOOP”:

- TV te koop

- vélo te koop , niet gestolen
- vinkenmuit te koop met inhoud
- man te koop , drinkt , dopt maar gaat graag naar de GF”
- vrouw te koop , drinkt ook , slag is niet hard , niet terug te brengen ... , ja jongens , ze deden alles om aan geld te raken voor een ganse week “ holé , holé “ .

Heden ten dage zijn de feesten wat slachtoffer van hun eigen succes , meer dan 3000 evenementen en optredens , 1,5 miljoen bezoekers op 10 dagen waar geen nachten bestaan , het stopt nooit !!!

Mij zien ze daar niet , te druk , heb niets te koop en mijn Gentse buurman zegt dat boeren daar niet thuis horen , mijn verweer is kort : “ Hadden de boeren in den oorlog niet gesch...dan hadden de gentenaars niet geheten “ , twee kansen , hij verstaat **ze** niet of hij verstaat **het** niet , maar weg is hij !!



MAAR de start van dit volksfeest heeft ook nog , of beter , **had** nog een ander gevolg : het was sein bij de vinkeniers om zich klaar te maken voor de takkel...vangst. Meer en meer liepen in de vroegte en na zonsondergang heerschappen , soms met n’én kleinen , ik dus , langs de bosranden , graanakkers , boomgaarden of krotjeskanten te wandelen , mijn gedacht . Hier en daar stopten ze begonnen , begonnen wat rond te trappelen af te meten en vervolgens te zaaien op die plek , zo zou een leek het formuleren .

Maar de waarheid was anders : de heerschappen waren vogelliefhebbers – vinkeniers met durf die een goed plekje zochten voor hun takkel...vangst en de plek goed spezen met zaad waar vinken niet konden aan weerstaan , net als zij die niet konden weerstaan aan de drang om ze te vangen! Een ganse week kwamen ze spijzen en optekenen hoeveel bezoekers er al waren want slechts éénmaal zou er gevangen worden! Mijn peet Oscar was altijd één van de eerste want hij was niet de enige in de nabije omgeving , elkaars plaats ontdekken kon maar afnemen was om miserie vragen , dus beter niet ! Hij of beter wij , vingen ieder jaar achter het kasteel tussen de 7 beukendreven , de gevaarlijkste plaats maar voor peet de beste , één Gardepé kon hij gemakkelijk omzeilen want ooit had hij 3 Duitsers op zijn bajonet en vroeg om wat op te schuiven want er kwam nog een vierde aan , hoho .

Hij was een crack als het over materiaal ging , zijn springstokken waren super licht en super sterk en schoven in elkaar , de veren waren op maat gemaakt in het Arsenal , de kabels heel dun , het net van 4 op 2 kwam van zijn hand , een oefenstukje want hij had al een gans

voetbalplein gebreid . Eén nadeel , als er een trein in de verte float dan sprong het net toe want overal stond een **B** op .

Eénmaal zijn we met de fiets de Gardepé gekruist als hij s'morgens vroeg ging koffie drinken bij de nonnen in het kasteel-rusthuis . Toen hij ons zag komen riep hij :” *Oscar was zijde gulder in de dreven gaan doen zu vroeg ?* “ Peet riep terug: “ *Vinken gaan vangen en koffie gaan drinken bij de nonnen* “ , hij reed gewoon verder en wij wat rapper . Was dit toen een misdaad ?

NEEN ! Het was traditie , de oerdrang die samen met de seizoenen aan de oppervlakte kwam , niet tegen te houden , een goede huisvader zijn in het vinkenhuis houden , niet meer niet minder ! Het was noodzaak zoals het kweken nu , de natuur , de echte natuur zorgde dat er van alles voldoende was , de vinkeniersfamilie was groot , zeer groot en solidairder , strijdvaardiger ....

Ingrepen van de wereldverbeteraars , droom verder, hebben dit alles op zijn kop gezet met een versnelde achteruitgang tot gevolg , vergrijzing en onverklaarbare machten zijn brandversnellers . MAAR wij kunnen blussen , geleerd aan de toog van het lokaal , watertekort ? geen probleem , schuim ...met bier onder is beter !



Het begin van “ het Stroppenfeest” is ook het begin van het einde van het seizoen , eindelijk een vol seizoen. Het “ heruitvinden” zoals ik dikwijls aanhaalde is voortgaande op de uitslagen deels gelukt . Mijen die de koppen hebben samen gestoken kunnen volgens mij toch terug kijken op een mooi gemiddelde aan deelnemers , ook al is de norm nu : “ met een 2,3,4 en 5 voor is het goed , de rest zeer goed ! De “die hards “ zullen .....!

Ik weet het , gemakkelijk gezegd , juist ! Maar het moet ook eens gezegd worden , besturen doen hun best , de liefhebbers moeten in de mate van het mogelijke volgen , wees gerust , ik zal ook geen steen mogen werpen !

Voor de goede verstandhouding : “ alleen bellen na 10h en voor 18h want ik moet gaan wandelen in de dreven , de Gardepé is een Gentenaar en gaat elke dag vanuit zijn bed naar de Gentse Feesten en terug in zijn bed , hoho “.

**“Aan alle Gentenaars , uitgenomen enen , een goeie Gensche Fieste gewenst !”**



Lucien van Gent