

HIJ WIST HET , HIJ WIST HET !!



Problemen zijn er voor op te lossen , vragen zijn er om te beantwoorden , afspraken om niet na te komen

Voor sommige zaken kan het lang , heel lang duren , een paar zullen voor eeuwig het antwoord schuldig blijven!

Neem nu : “ *wat was er eerst , de kip of het ei?* “ Simpel toch , de kip toch zeker ! En van waar komt die kip dan , a ja uit een ei , maar???

Bijkomende vraag : en wie was de haan dan ? Markske van FC De kampioenen want Boma noemt hem “ een kieken “ , haan klink zo niet ! Neenee , niet zo simpel als gedacht .

Het tweede raadsel is van een andere orde , de wereldorde : “ *van waar komen wij , de mensen en de dieren ??* En daar wordt niet mee gelachen want twee grootmachten staan neus aan neus voor hun gelijk , een ware koude oorlog .



Herinner u nog het eerste studiejaar in de grote school , eerste les : godsdienst , gegeven door de pastoor ! Met zijn wijsvinger naar boven wijzend zei hij , of beter nog , riep hij : “*God heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld , duizenden jaren terug en.....* **De Schepping** , het Geloof , de godsdiensten .

Steunend op niet bewezen feiten maar heel lang het enige wat de mens te horen kreeg en wie toen niet wou luisteren zou het nooit meer horen , als u begrijpt wat ik bedoel .Adam

zou de eerste creatie geweest zijn , uit het stof der aarde . Hola , nu weet ik waarom mijn vrouw soms zegt : “ *ge moogt nen keer een Adammeke doen* ” , stof af doen !

Uit één van zijn ribben kwam Eva , terwijl hij efkes weg was kwam ze de slang tegen die haar in een verboden appel deed bijten , Adam en Eva vlogen buiten uit het Aardsparadijs !



Als ge in de Carfour in een appel bijt en ze zien het dan vliegde ook buiten , en wat was het vervolg dan met A en E ? Boemtsekkelek zeker ! Want als ik dit slik moeten wij allen pa en ma zeggen tegen Adam en Eva , erger nog : we zijn allemaal familie !!! Daar klopt iets niet ofwel verstaan wij het niet .

Van één zaak ben ik overtuigd , wie het geloof aan de kant heeft geschoven en als “afvallige ” door het leven gaat zal ooit op zijn sterfbed de handen in elkaar vouwen , een gebedje prevelen en hopen dat het toch bestaat! Eerlijk gezegd een geluk dat “ het geloof “ bestaat want naast veel zaken die het daglicht niet mogen zien heeft het voor veel mensen een houvast gegeven om het leven aan te kunnen , amen .

MAAR , naast de” schepping “hebben we “ **de evolutietheorie** ” , het ontstaan van het leven op aarde gebaseerd op wetenschappelijke basis , met bewijsvorming en vondsten die dateren van miljarden jaren geleden , wetenschappers uit de oudheid en het nu werkten en werken nog steeds aan de verdediging van hun stelling : “ *de ontwikkeling van levensvormen , ook de mens , heeft zijn ontstaan miljarden jaren geleden beginnend bij een ééncellig organisme dat door (te moeilijk) evolueerde tot wat we nu zijn en de evolutie stopt nooit !* ” Besluit : we zijn allemaal familie van elkaar , hoho weeral !



Charles Darwin (1809-1882) zette dit alles te boek . De koude oorlog was een feit , wie heeft het aan het rechte eind ? Een leuk wee-te-datje is dat Charles een vinkenier was , want in zijn boek doet hij een studie uit de doeken waarmee hij bewees dat de evolutie bepaald werd door de plaats op de wereld . Op twee Galapagoseilanden bestudeerde hij het verschil tussen schildpadden onderling en ja , vinken ! Door de verschillen op de eilanden bleken ook de schildpadden en vinken er anders uit te zien , wat ze zongen staat er niet bij . Ja jongens en meiskes , deze hersenkronkel kon ik echt niet laten liggen , ik zou zeggen : eerst reclame en een pintje en dan verder !



Darwinvink

Wat ik ook las was dat wij uit het water komen , juist , denk aan uw ma die zei : “ *mijn water es gebroken , uw zus es op komst “en gij dacht weeral een* Maar de “ ééncellige” leefde ook in het water . WATER , voor mij het begin en voortbestaan van alles !! Kort door de bocht mogelijks maar schrikwekkend waar ! In mijn kindertijd overal aanwezig in overvloed. Iedereen had een regenput en een pompput , iedere boer een wal die vol water stond voor de dieren , grachten bakenden de percelen af , de rivieren gingen in de winter buiten hun oevers maar het was ver van het bed van de dorpelingen , boerenverstand .

60 jaar later : de door de mens versnelde evolutie heeft gefaald ! Dagelijks horen we het woord “ WATER” meerdere malen en niet in de positieve vorm . Sinds dat de mens de natuur heeft willen overnemen , controleren en manipuleren vallen we van de ene ramp in de andere . Conclusie : De natuur zal nooit van ons zijn want het is onze HUISBAAS !

In 1916 werd het klein broerke van Darwin geboren en kreeg de naam Albert Devriese . Hij schopte het tot laborant en trad toe tot de orde van de vinkeniersfamilie . Hij werd de pionier in de studie over alles wat met de vinken te maken had en schreef o.a. een bundel over de ziektes en behandeling van vinken . Van dan af was hij wereldberoemd in heel Vlaanderen als “ REPORTER 13 “ . Hij ontwikkelde een vloeistof die het drinkwater van ons vinkjes kiemvrij maakte en hield en toedroeg tot de algemene gezondheid in de speelkooien , **Cobaltsporen** was de naam .



Ik schrijf WAS want de commerce en gemakzucht zorgden er voor dat dit prachtig product op de achtergrond verdween . Albert heeft het niet mee genomen in zijn graf maar zijn familie heeft het recept geërfd . Plots een aantal jaren geleden was de naam Cobaltsporen terug in de vinkenwereld te horen . Twee druppels in het drinkpotje en het water ruikt naar de zee en blijft helder en gezond voor meerdere dagen . Op aanvraag is het nog te bekomen bij een apotheker op de ring van Roeselare , gelukkig !

WATER , daar waar wij zijn in ontstaan miljarden jaren geleden , waar wij voor meer dan 70% uit bestaan is actueler dan ooit en niet in de positieve zin van het woord . Dat wat er in overvloed was bij ons , onuitputtelijk Is bijna op !

In de bundel van “reporter 13” staat een zin die mij nu ook terug wakker schudde : “ **Wees zuinig met water want ooit zal het nog meer kosten dan naft !!!** ” , en had hij gelijk of had hij gelijk ?? Dat er toen niemand op reageerde en mogelijks lachte is een feit en waarom zouden ze ? Anno 2022 is er paniek en dit is een slechte raadgever . Is het nog op te lossen , ja , nee , ik weet het niet . Wij zijn ons al heel lang bewust van het belang van water voor ons vogels , de drinkpot is veelal de weerspiegeling van wie en wat de eigenaar is . Er zijn nog steeds theorieën over welk water het beste is , volgens mij is proper drinkwater moeilijk te overtreffen . Liefhebbers gaan naar bronnen water halen , geven alleen flessenwater , andere laten de pot groen worden Allemaal persoonlijke gewoontes die voor hen wel een goede reden hebben , respect ! Eén categorie vogels maakt ons leven wel wat zuurder , de mestdragers , de waterzuipers , de beerputjes . Veelal goede vogels die ons aan het denken hebben gezet naar het “ waarom ? “ . De wildste theorieën kwamen uit de bus :” ze mankeren iets en ze maken het zelf in hun drinken”, Ik heb daar nooit in geloofd want in de ruibak hadden ze opeens geen drang om te brouwen ? Kooienbouwers hebben zich zot gedacht om door een ingreep rond de drinkpot verbetering te brengen , beter wel maar niet weg . Het Inktpotje , een creatie van een vinkenier uit Hulste naar ik mij kan herinneren ,

kon en kan nog steeds de vogel wat ontmoedigen om zijn baas de duivel aan te doen , maar alle dagen verversen is de lastigste maar beste oplossing denk ik en ik kan het weten want ik heb er drie !

Een zoektocht door de wetenschappers naar het verleden is prachtig , MAAR deze naar de toekomst is nu belangrijker en eens ten rade gaan bij mensen met “ boerenverstand “ zou geen kwaad kunnen , juist , vinkeniers , want zij kennen de natuur als geen ander en hebben het hedendaagse deel van de “ evolutie” lijfelijk mee gemaakt . Wij hebben al veel waterkes doorzwommen , ons altijd alleen moeten redden en dat gaan we ook deze maal doen als we al niet bezig zijn !! We hebben op een paar uitzonderingen na geen grote zwembaden , onze achteruit staat vol regentonnen , we wassen ons maar om de week , hoho , de wc pot is vervangen door een plank met een gat , en in het lokaal drinken we alleen nog bier , geen waterkes want water is voor de vissen en vinken . Hij wist het , hij wist het maar niemand geloofde het , te vroeg , en nu mogelijks te laat ??

Sorry maar ik moet stoppen , hoog water en mijn gebuur is met verlof , hij heeft gevraagd om zijn bloemen wat water te geven , zijn kraantje staat buiten , hopelijk is mijn slang lang genoeg tot aan mijn regentonnen , niets zeggen hé .

Lucien van Gent