

Kampioenenhulde Koninklijke Vlaamse Zangers Hooglede.

Feesten, het zit ons in het bloed,
zelfs eens doorzakken als het moet.
Een vinkenier is ook maar een mens,
eens klinken op de kampioen is een stille wens.
Daarom zijn er op het einde van de seizoenen
iedere keer koningen en kampioenen.
Vandaag is het weer zover,
ze komen van her en der.
Van Gits en Zarren, Kortemark en Westrozebeke.
Het zijn mannen en vrouwen uit onze reke.
Tuk op succes en resultaat,
het is daarover dat het altijd gaat.
Na de zetting wordt er duchtig geteld
voor de verdeling van het schamele prijzengeld.
Maar de getallen worden goed bewaard,
zowel van de kop als van de staart.
Koning of kampioen, het is heel fijn,
maar we hebben die ook in het klein.
Zo komen alle lagen uit onze sport
bij de Koninklijke Vlaamse Zangers niets tekort.
Het werd een seizoen zonder de allerhoogste getallen.
Eén voor één lieten de favorieten een steekje vallen.
Het werd de kans voor de mindere goden
om de favorieten te kloppen, het is niet verboden.
Zelfs met het niveau van 40 jaar geleden.
Zo zie je, dat kan nog, zelfs op heden.

Maar ze waren de beste!

Ze haalden het oververdiend van de reste.

In volgorde komen ze er aan

Om eens flink in de kijker te staan.

Evra de koning

vertoeft in dezelfde woning

van die andere kampioenen,

echt teveel om op te noemen.

Behaalde 1653 liedjes in 3 ritten

om die titel te bezitten.

Gino Gardin, altijd tevreden, maar nooit voldaan,

komt toch weer op het hoogste schavotje te staan.

Flip, de kampioen,

was geen nieuwe naam dit seizoen.

Zong reeds naarstig in april

en viel eind juli pas stil.

Behaalde 2414 liedjes in 6 ritten

om die titel te bezitten.

Marc Kerckhof, vol kennis , vol geduld,

kreeg onverwacht maar oververdiend zijn wens vervuld.

Oscar, de vrouwelijke kampioen

moest ook zijn uiterste best doen.

't Doet deugd om iemand te plezieren

die liefhebber is in hart en nieren.

Behaalde 1859 liedjes om de titel te bezitten.

Ingrid Vanelslander, langs de reke stil en aandachtig,
zo'n tekenaar hebben, dat is altijd prachtig.

Harly, de kleine kampioen,
speelde zijn titel zonder er veel voor te doen.

Met 1184 liedjes in 6 ritten
om de titel te bezitten.

Wilfried Goderis, altijd vriendelijk en content,
dat zijn we van jou zo gewend.

Volharding loont, maar het duurt soms lang eer men je kroont.

Amaai, de kleine koning,
wat was dat een onverwachte beloning.

Het verschil was werkelijk heel klein:
amper 5 liedjes om kleine koning te zijn.

Met 1038 liedjes in 3 ritten om de titel te bezitten.

Marc Verhelst, een toffe gast,
door onze vinkeniers gelauwerd zoals het past.

Marion, de zaterdagkampioen,
perfect geschoold voor de zaterdagvoornoen.

Niet te hoog, niet te laag,
juist gepast om te huldigen vandaag.

Behaalde de 1300 liedjes in 4 ritten om de titel te bezitten.

Annie Vanhaelewijn, in de reke altijd een droom,
aan de zijde van haar man Erik Doom.

Voldoening op alle gezichten.

Nu geschenken en huldedichten.

Maar we mogen niet vergeten,

en velen zullen het reeds weten,

zonder jullie trouw en steun het hele jaar

krijgen we dat niet voor elkaar.

We moeten wikken en wegen.

Soms valt het mee, soms valt het tegen.

Maar sportiviteit, vriendschap en gezond verstand,

halen steeds de bovenhand.

Het bestuur.