

ZAAD VAN DEN ALDI



Switch, een tv-quiz waar men opschuift gelijk op de zettingen - allee, meer dan éénmaal - maakte mij een paar weken geleden ambetant.

Nog ambetanter dan normaal. De presentatrice die als eerste taak heeft de pieren uit de neus te halen van de vijf kandidaten rammelde haar lijstje af: "Wie bent u, hebt ge een lief, hobby's, wat doet ge voor werk..." en had in haar laatste week een jongeling die in de

'Ikea' werkt.

Een uitzondering want meestal zijn het kandidaten met diploma's en streken. Terwijl ik dacht: "*Jongen hou u vast*", was het al zover: "*Ha ja, Ikea, vijskes over of te kort, oei toch geen kastdeur, veel Zweedse ballekes eten zeker?*" Iedereen lachte met die overtijdse moppen maar ik niet. Wat is er toch mis met een job waar ge handen en verstand voor nodig hebt? En verstand had hij want na vijf uitzendingen was hij al € 5000 rijker. Geen moppen meer over Ikea!!!

Een pak jaren geleden was het van hetzelfde laken een broek met 'den Aldi'.

De winkel voor de werkmens, mijn gedacht? Ik was één van de eersten die daar wekelijkse klant was. Juist, arm en ook op zoek naar betaalbare naturaprijzen voor de zettingen. Karren vol met confituur, choco, koeken en conserven heb ik daar buiten gesleurd onder de verwonderde blikken van de winkelende arme werkmensen.



Weeral mijn gedacht? Velen durfden er niet gaan om hun standing hoog te houden. Allee jongens, maar zo was het. Mijn overbuurvrouw zei ooit: "*Den Aldi, daar ga ik niet, niet*

gezellig, goedkoop vertrouw ik niet.“ Een maand later kwam ik haar tegen met haar zus: *“Eens mee gekomen...”* Een tijd later was ze alleen: *“Mijn zus is ziek.”* Nu gaat ze twee maal per week! Zelfs op de prijsdelingen hoorde ik: *“ ‘t Zijn weer koeken van den A...”* Ik was daar ambetant van en ging de volgende week naar de concurrentie ‘den Lidl’. Niemand meer gehoord, zelfde product, nog goedkoper maar in andere verpakking, hoho.

Anno 2022 staat de parking van de ‘low budget-winkels’ goed vol. Het beste autosalon in openlucht want alle merken staan daar van Tesla tot Lada. Ja die bestaat nog en noemt nu de ‘*Jaguar van den A...*’.

Zijn er nu zoveel arme mensen?

Nee, maar wie het nooit wil worden moet zich heruitvinden en een beetje econoom spelen. De valse welstand is achterhaald en voor lang weg. Iedereen doet wat hij wil en kan.



Maar iemand beoordelen naar zijn levenswijze vind ik ‘not done’. Ik vraag mij soms af wat de reactie zou zijn moest er ooit een vinkenliefhebber in een dergelijke quiz verzeilen? Wat is uw hobby? *“Vinkeniers.”* *“Rentenieren?”* *“Neenee, spelen met de vinken.”* *“Met blinde vinken?”* *“NEE!”* *“Ha, vinken zonder kop dan?”* *“NEE, botvinken!”* *“Holla, een botte kandidaat!”* Eén goede raad: nooit meedoen! SMALL TALK noemt men dat, met de bedoeling van plezierig te zijn op een ander zijn kap! En ge moogt niet reageren. Ge staat daar gevangen met een contract op uw rug, triestig. We hebben deze aandacht niet nodig want het zijn niet allemaal vrienden die kijken en naar u lachen maar met u lachen!

Wat ook nog welkom zou zijn is een ‘*Aldi voor de vogelliefhebber*’. Veel keuze, betaalbare prijzen, eerlijke kwaliteit en een kenner als uitbater. Ik wil zeker niet tegen de schenen schoppen van de zaadhandelaars, een geluk dat ze er zijn. Maar bij ieder bezoek hoor ik hetzelfde: *“Opgeslagen, transport, oorlog, aanbod, papierzakken zijn opgeslagen, koordjes ook,”* Niet goed voor onze hobby! Het is overal zo en wij moeten maar ja knikken en afdokken, wij zijn gijzelaars van het grote kapitaal.



Ik herinner mij nog de tijd dat het brood verplicht in een broodzak over de toonbank mocht gaan. Regelmatig zag ik mensen in de winkel met een broodzak van de dag ervoor of langer. Er werd schande over gesproken en mee gelachen. Komt terug! En zeg eens eerlijk, kent u handelszaken die een grote inspanning hebben gedaan om ons van die nutteloze kosten te verlossen? Weinig of geen! Hun schuld en onze schuld! Zij weten als geen ander dat de mens o zo vlug naar de gemakkelijksoplossing grijpt: voorverpakt, 90 % grondstof, 10% verpakking voor de vuilzak die ook nog eens kost! Maar zo is het en zal het blijven met alle gevolgen van dien. Eerlijk gezegd, daar doe ik ook aan mee.

Paniek is geen goede raadgever, dat weten we. Maar de realiteit durven benoemen en durven reageren is een 'gen' dat bij de vinkeniers aanwezig is. Wij hebben meubels van Ikea, eten daar 18 Zweedse ballekes, halen confituur van den Aldi, kopen zaad in een emmer en hebben de mooiste hobby waar niet mee gelachen wordt!

'k Ga een pilleke pakken tegen depressie. Of niet ,want dat kost ook stukken van mensen. Beetje tv kijken... Beter niet want mijn teller zou draaien.



Eens naar mijn vinken gaan kijken, dat kost niets en ontspant. Hopelijk is hun zaad niet op, hoho .

Lucien van Gent