

Verrassingsreis Molenzangers Kuurne



Op 27 augustus was het eindelijk zover. Iedereen verlangde zoals schoolgaande jeugd om nog eens op reis te gaan. Elke twee jaar organiseren we met onze maatschappij een verrassingsreis. Maar door het alom gekende virus werd dit twee maal uitgesteld.

Ruim voor tijd waren alle personen aanwezig want iedereen was tevreden om weer een dagje te genieten. Veel vragen werden al gesteld voor we opstapten: "Waar gaan we nu heen?"

Om 8.15 u stipt vertrokken we richting Izegem naar onze gekende plaats voor het ontbijt: 'Het Baguetje'. Iedereen kon naar hartenlust z'n buikje vullen.

Om 9.15 u vertrokken we naar onze eerste bezoekplaats:

'Schobbejaks Hoogte' in Aarsele (Tielt), een struisvogelkwekerij. We werden verwelkomd door de eigenares die ons begeleidde naar een zaaltje.

Daar werd uit de doeken gedaan hoe het bedrijf is ontstaan. Vandaag is het nog de enige struisvogelkwekerij in België. Het interessantste kwam toen men vertelde hoe de tijdslijn was van paring tot de geboorte. We kregen een pas geboren baby te zien die nog deels in het ei zat (zie onderstaande foto).



Een baby struisvogel van 2 dagen oud is al enorm gegroeid.



Alle lichaamsdelen, vlees, huid en ingewanden worden verwerkt. Dit gaat van pluimen voor carnaval, handtassen vervaardigd met de huid, tot hondenworst bereid de ingewanden. We konden ook de dieren bewonderen op het veld. Iedereen was zeer enthousiast over de gekregen uitleg en de nodige producten die je kon aankopen.

Om 12.15 u vertrokken we voor ons middagmaal, dit in hoeve 'Ter Kerst' in Hooglede. Daar kregen we een volledig middagmaal (soep, hoofdgerecht en dessert). Het was dik in orde. Onze volgende post was het 'Fazantenhof' in Houthulst. Bij aankomst werden we begeleid naar hun ontvangstzaal waar we verse pannenkoeken kregen met koffie naar believen... ideaal om de putjes te vullen. Daarna kregen we uitleg hoe de zorgboerderij werkte.

Om 16.30 u vertrokken naar Wielsbeke naar een biobessenkwekerij. Bij aankomst stond al een persoon klaar die ons begeleidde naar hun velden. Daar kregen we uitleg over de soorten bessen die men kweekte en over het snoeiwerk. Ook kregen we de mogelijkheid om blauwe bessen en frambozen te plukken en te proeven. Een weetje: iedere zomer kan men daar je eigen bessen plukken op het veld. Voor het vertrek kreeg iedereen nog een flesje bessensap mee als cadeautje. Uiteraard kon je ook hun producten aankopen.

Het was 19.15 u, tijd om onze laatste stopplaats aan te doen. Rara? Welja, we stopten in ons lokaal 'Het Katje'. Onze lokaalhouders heetten ons welkom lieten ons genieten van hun uitgebreid broodjesbuffet. Foto zegt genoeg denk ik. Iedereen kon à volonté zijn buikje vullen. Rik en Katlijn, heel erg bedankt, het was top.



Iedereen bleef nog een hele tijd keuvelen in ons lokaal en velen waren al enthousiast om opnieuw mee te gaan bij de volgende verrassingsreis binnen twee jaar. Natuurlijk als het gekende beestje ons dit toelaat.

Patrick Bossuyt