

# MOEILIK GAAT OOK, MAAR MOEILIK!



Er zijn zo van die uitspraken die bij de mens blijven hangen. Ongewild misschien, maar ze zitten ergens opgeslagen in het mensenbrein.

Neem nu Rik De Saedeleer, de voetbalcommentator waarvoor men naar het voetbal keek. Ik hoor het hem nog zeggen of beter roepen, iets wat tegenwoordig verboden is: *“Ze gaan lopen, ze gaan lopen”*, *“Jan schiet dan*

*toch”*, en Jan schoot.....naast.

*“Daar is em , daar is em, goal, goal”, “Dag moeder, dag moeder...”* Prachtig, eerlijk, heerlijk!

De Wever werd beroemd in Vlaanderen door zijn *“Zet die ploot af, zet die ploot af wa stoe...”*

Laatst nog de nieuwe koning van GB ‘King Charles’: *“Gr... gr... doe die pennedoos weg, gr... gr...”*

Een paar weken geleden zat ik te kijken naar de ‘slechtnieuwsshow’ om 19 u en hoorde een gezagsdrager zeggen: *“WE zullen het nog 5 à 10 jaar moeilijk hebben!”*



Eerst schrok ik daar niet van, maar iets was blijven hangen: de ‘WE’!

Wie zijn WE?

*WIJ* was duidelijker geweest of had ik mij misheard? Het zieke gedeelte van mijn breintje begon aan wiskunde, de percentages.

**WE** = 60 %, zijnde de hardwerkende Belg die investeerde in zijn toekomst + 20 % mensen die het om allerlei redenen, al dan niet gezocht, al moeilijk hadden om het kopje boven water te houden = 80%!

**WIJ** = 60% + 20% + 20% *grootverdieners, hoogwaardigheidsbekleders, rijken* (die steeds rijker worden) en *foefelaars*. Dit is de groep die niet of nooit kan of zal geraakt kunnen worden.

DUS het zal bij de **WE** blijven. Maar geen paniek, want wij vinkeniers hebben het nooit gemakkelijk gehad.

Denk aan de tijd dat we onze kampioenen uit het wild mochten halen, toentertijd misschien af en toe illegaal en met de boswachter in de nek, in weer en wind, bevroren tenen en vingers... miserie maar het was het waard.



De afschaffing van de vangst verhoogde de moeilijkheidsgraad nogmaals maar opnieuw waren we weerbaar. De vervangende kweek legde er nog eens een laagje bovenop. Maar opnieuw was het woord 'moeilijk' weinig te horen bij ons. Corona, vergrijzing, verdwijnen van lokalen, mindere kweek en de algemene verduring van het leven kunnen de echte vinkeniers niet laten panikereren. Want moeilijk gaat ook, we zijn dat gewoon!

In het eerste jaar van de technische school in Gent werd ik naast een ander 'boerke' gezet; een jongen uit het Waasland. Zeker niet de mooiste, want zijn haar stond in alle richtingen van de vele weerborstels, zijn ziekenkasbril leek meer op een motobril en als hij glimlachte dan kwam tussen zijn lippen een zwarte holte tevoorschijn.



Want één van zijn voorste tanden lag ergens op het voetbalveld van Lokeren... in het verkeerde vak gestaan. De mannen van 't stad lieten geen kans liggen om hem te pesten. Zijn reactie was steeds: "Mijn tijd komt nog!!"

Wanneer de leraar iets uitlegde, zat hij voortdurend wat onverstaanbaar te mompellen. Bij toetsen was het van hetzelfde laken een broek. Nooit heb ik het kunnen ontcijferen. Het tweede jaar was hij weg, naar een andere school en andere richting.

Vijfentwintig jaar later zit ik voor TV, want er achter zitten zou onnozel zijn. En plots komt een lelijk ventje in beeld en ongecontroleerd schuif ik naar voor. Want iets in mij gaat graven in mijn verleden. Hij gaat voor een micro staan, opent zijn mond waar een voorste tand ontbreekt en start zijn lied met: "Het is niet moeilijijijijk, het is gemakkelijijijijk..."



Ik spring recht, allee ,niet zo rap als geschreven, en roep: "Dat es em, dat es em, dag moeder, dag moeder!" Mijn echtgenote verschiet niet rap meer in mij en zegt: "Dat es Spiesens, Kamiel Spiesens..."

Ja man, als ik wat bekomen was van het verschot, vertelde ik dat ik daar een jaar had naast gezeten, nooit had verstaan wat hij honderden keren mompelde en ik het nu eindelijk hoorde op mijn tv. Haar mond viel open en ze zei iets maar ik heb nooit geweten wat. Allee de geschiedenis herhaalt zich. 's Anderendaags moest ze met haar haar... nieuws ja! Een paar dagen later vroeg iemand mij: "Est waar, hebde gij Spiesens zijnen tand uitgeklopt op school?" Ja, ge kent dat hé !

Ik val mogelijks in herhaling. Maar paniek is een slechte raadgever en **wij** weten dat verdomd goed en hebben dit te danken aan onze ouders en voorouders want zij hebben oorlogen doorsparteld. **WE gaan er heel ons leven voor betalen!**



Onze eerste les was: “Zorg dat ge iets hebt voor later als ge oud zijt of ziek wordt.” En de meesten hebben de raad gevolgd en zullen het niet zeer moeilijk hebben. Wel een klein beetje, want de euro’s liggen gevoelig, hoho.

Maar ons nakomelingen die steeds andere boodschappen horen zoals: *“Leef nu en niet later”, “De banken zijn uw vriend en huisbaas”, “Ik ben Poetin en zorg voor wintersport in uw eigen land...”*



Ze geloven het nog ook want het staat op hun foontje.

**MAAR HET IS WAT HET IS!**

Een paar goede tips zijn altijd welkom:

1. Ga 's morgens uw brood halen in het grootwarenhuis en warm u daar een paar uren. Ga na de middag terug de waren halen voor de volgende middag en warm u daar een paar uren, en opnieuw en opnieuw.
2. Dames, zend uw man naar het vinkenlokaal, de hele dag als het moet. Ga wekelijks naar een dokter waar veel volk zit en ge lang moet wachten in de warmte voor maar € 2! Laat hem tijgerbalsem voorschrijven, daar krijgt ge warm van maar wel opletten voor de...
3. Als ge nog in leven zijt, koop dan met het uitgespaarde geld een vink. Als ge gezjost zijt dan zult ge het pas heel warm hebben! Grapje!

Ach ja, de soep wordt nooit zo warm gegeten als ze opgediend wordt. Met ons verleden en vinkeniersverstand redden we ons wel zonder kleerscheuren. Het is misschien cru uitgedrukt, maar hopelijk trekt de jeugd een les uit wat nu gaande is en denken ze wel eens: "Ons oudjes hadden en hebben gelijk!!!"

**ALLES KOMT GOED**



Alles komt goed!

Ik schrijf mij warm en jullie ergeren zich warm bij het lezen. *Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk!*

Lucien van Gent