

BEZINNING VOOR KERSTMIS

Een man hield mij tegen op straat.
Hij kwam mij bekend voor,
maar ik kon hem niet thuiswijzen.

De man vroeg: “Kan ik u even spreken ?”
Wat verbouwereerd zei ik...”Ja, zeg maar.”
Hij viel direct met de deur in huis.
“Kunt U me zeggen of het feest doorgaat?”

Ik was verbaasd en vroeg:

“Welk feest, meneer, wat bedoelt u?”

Hij zei: “Het kerstfeest natuurlijk.

Gaat het door of wordt het afgelast.”

Ik zei: “Meneer, kijk maar eens om je heen:

de winkels hebben hun voorraden al opgeslagen,

de warenhuizen worden plat gelopen, de steden versieren en verlichten
hun straten,

overal zijn er kerstmarkten. Kijk toch eens rond!”

De man zei: “Ik weet dat de gasten al zijn uitgenodigd,
dat er duizenden kerstbomen zijn verkocht, dat de post bezwijkt onder
de kerstkaarten en dat de Mass-media bulken van lieve wensen en
jingle Bells...maar het feest, gaat dat door?”

En zo plots als hij was gekomen was die man weer verdwenen.

Raar.....

Ik heb er lang over nagedacht wie die man zijn kon...hij was me
vreemd en dan toch weer niet.

En ...toen is mijn euro gevallen: “’t was Johannes de Doper!!!”

We zijn met zovelen samen voor ons kerstfeest.

Maar kan het kerstfeest wel doorgaan?

Begrijpen we tussen de liedjes, lichtjes in de kerstboom en de pakjes
iets van die boodschap die Jezus bracht ?

Kerstmis is het feest van vrede. En vrede is een woord van vijf letters.



Elk van de letters staat voor een ander woord, en als je die woorden waarmaakt in je leven, dan zal er vrede zijn, en kan kerstmis echt gevierd worden.

De letter **V** staat voor **verdraagzaamheid**.

Jezus vraagt ons verdraagzaamheid tussen ouderen en jongeren, in je gezin, op school, op het werk, overal waar mensen samen zijn. Ieder zijn kansen geven, er is plaats genoeg op deze wereld. Toch is er in ons leven zoveel onverdraagzaamheid, dagelijks opnieuw, we worden kribbig op de anderen en gunnen hen het licht niet van de zon.

En daarom: opdat het Kerstfeest echt feest moge zijn, willen we onze onverdraagzaamheid wegbergen en hopen dat in ons hart echte verdraagzaamheid tot leven komt.

De letter **R** staat voor **rechtvaardigheid** in woorden en daden.

Dat wij niet van de anderen profiteren, maar iedereen recht doen.

Dit gaat wel in tegen de gang van de wereld, en daarom: opdat het kerstfeest echt feest moge zijn, willen we onze onrechtvaardigheid wegbergen en hopen dat in ons hart blijvende rechtvaardigheid tot leven komt

De eerste letter **E** staat voor **eerbied**.

We moeten die opbrengen voor elkaar en voor alles wat geschapen is.

Eerbied voor de mensen, eerbied voor de dingen, eerbied voor de natuur en voor de wereld waarin we leven.

Onze afvalbergen en de massa probleemmenssen, vertellen ons dat eerbied niet onze sterkste kant is.

Daarom: opdat het kerstfeest echt feest moge zijn, willen we onze oneerbiedigheid wegbergen en hopen dat in ons hart blijvende eerbied tot leven komt

De letter **D** staat voor **dienstbaarheid**,

onze eerste opdracht als kristen.

Het is de concrete vormgeving van echte liefde.

Zo ingesteld zijn dat we de anderen te dienste staan, liever dienen, dan gediend te worden.

Maar al ons geruzie omdat de ander niet naar onze nukken wil luisteren, en doen wat we vragen, bewijst dat dienstbaarheid niet onze strafste kant is.

Daarom:

opdat het kerstfeest echt feest moge zijn,
willen we onze gemakzucht wegbergen
en hopen dat in ons hart blijvende dienstbaarheid tot leven komt

De tweede letter **E** staat voor **edelhoedigheid**.

We moeten anderen kunnen aanvaarden zoals ze zijn.

We moeten telkens weer hun fouten kunnen vergeven.

Maar we zijn vaak zo verhard, we kunnen zo moeilijk vergeven,
zeker als men ons pijn heeft gedaan.

Daarom:

opdat het kerstfeest echt feest moge zijn, willen we onze zelfzucht wegbergen en hopen dat in ons hart blijvende edelhoedigheid tot leven komt.

Kort samengevat:

V staat voor: **verdraagzaamheid**.

R staat voor **rechtvaardigheid**

E staat voor **eerbied**.

D staat voor **dienstbaarheid**

E staat voor **edelhoedigheid**

Bij de evangelist Johannes vinden we geen uitgebreid kerstverhaal zoals bij Lucas.

Johannes heeft reeds diep nagedacht...wat filosofisch en op Kerstdag zelf lezen we: "...en het WOORD is VLEES geworden en het is onder ons komen wonen."

Jezus is Gods levens-wekkend woord. Hij is onder ons komen wonen om ons Gods liefde voor ons zichtbaar gestalte te geven!

Jezus is voor ons geworden 'de' Rechtvaardige', 'de' Verdraagzame', 'de' Eerbiedige', 'de' Dienaar, 'de' Edelhoedige'.

Nu staat Jezus aan de deur van mijn, uw, ons hart en klopt aan: “Mag Ik binnen om Mijn Woord in u vlees en bloed te laten worden?”

Wanneer dit alles in ons leven vorm krijgt hopen we echte vrede waar te maken, en mag het feest echt feest zijn in ons leven.



Een VREDEVOLLE kerst aan u allen toegewenst.

Pr. André Foulon
Proost A.Vi.Bo.