

Nieuwjaarswensen!!

2022 is met behoorlijk stevige vaart voorbij gevlogen!!

Voor een aantal onder u ongetwijfeld een bijzonder vreugdevol en geslaagd jaar. Een jaar om met plezier op terug te blikken en vooral te dromen van het herhalen van het succes of wie weet zelfs beter te doen.

Voor anderen echter zal 2022 in het geheugen gebeiteld staan door een aaneenschakeling van onheil, pech, slechte ervaringen of erger.

Ook zij zien reikhalzend uit doch naar hopelijk betere tijden!

Zoals de traditie het voorschrijft, worden op nieuwjaarsdag duchtig wensen uitgewisseld. De vlotheid en de gulheid waar hiermee wordt rondgestrooid, doet bij mij althans de wenkbrauwen fronsen. Bovendien gaat de diepgang van de wens verloren in traditionele voorgekauwde zinsneden die door de gulle “wenser” vaak onberedeneerd worden uitgebraakt.

Op Kerstdag en bij uitbreiding op 1 januari worden alle onderlinge problemen en vetes herleid tot onbenulligheden en zijn velen bijzonder vergevingsgezind. Zelfde kleinoden nemen vanaf 2 januari hun eerdere proportie weer aan en de discussies, ruzies en andere kleine veldslagen komen weer volop tot bloei!

2023 houdt zoals elk pas begonnen jaar heel wat beloftes in!

Midden deze aanloop durf ik alvast een lans breken voor de oprechte wens voor een goede gezondheid.

Persoonlijke en professionele ervaringen maakten en maken mij meer dan ooit duidelijk dat het behoud van een behoorlijke gezondheid een ware zegen is.

Al te vaak trachten mensen enkel naar materiële zaken terwijl ze vergeten dat om kommerloos te genieten gezond zijn een absolute basisvereiste is.

Als vinkenier kijken we met zijn allen ongetwijfeld uit naar de prestaties van onze kanjers, onze beloften en ander aanstormend talent.

Om elkaar in wedstrijdverband te kunnen en te mogen ontmoeten verzetten onze bestuursleden gigantisch werk.

Ik wens hen dan ook de nodige moed en energie om gedreven te blijven doorgaan in het opzetten van onze zettingen en tentoonstellingen.

Op een dag als vandaag hoort een welgemeend dankjewel hier ongetwijfeld thuis.

In een wereld die steeds sterker polariseert, is en blijft ons samenzijn van een bijzonder gehalte. In vriendschap verenigd zijn om onze wondermooie hobby uit te oefenen!

Dit samenzijn vervolgens overgieten met een gezonde vleug humor bij een smakelijke pint, is naar mijn aanvoelen een sterke benadering van wat ongetwijfeld het paradijs moet zijn.

Ik wens jullie dan ook veel van dergelijke momenten om samen te genieten in ons aards paradijs!!

Nieuwjaar is bovendien veelal een moment waar tal van voornemens worden geuit. Dat dergelijke voornemens al te vaak en soms bijzonder snel in de vergeethoek terecht komen of een stille dood sterven, staat bovendien vast en overkomt zo goed als iedereen.

Wij zijn immers maar mensen en onze betrachtingen worden al te vaak ingegeven door onhaalbare, ja zelfs onrealistische doelstellingen en geïdealiseerde voorbeelden!

Blijf vooral wie je bent en..... geniet.

Om af te sluiten een leuke nieuwjaarswens die ikzelf ontving en bijzonder graag met u deel:

*Gezellig eten,
wensen en geschenken,
goede voornemens,
zo herken je kerst en nieuw!*

*We leggen de lat hoog zodat
we er vervolgens vlot onderdoor kunnen!*

Mijn lat ligt alvast hoog genoeg!

Dus lijkt ik zonder problemen de gemaakte voornemens te realiseren??

Uiteraard wanneer ik bovenstaande regel respecteer!!

Moge 2023 jullie allen het beste bieden,

Jullie voorzitter,
Gino