

DE DADER IS EINDELIJK GEVONDEN!



Anno 2000, de mensen die elkaar tegenkomen hebben veelal dezelfde openingszinnen: “Hoe est ter mee, slecht weere veur de lochting...”

Anno 2023: “Nie goe hé, edde die prijzen gezien? Weeral n’en lap bij, da kan mijnen bruinen nie blijven trekken zulle! Wiens schuld est neu weere?”



Ik heb het natuurlijk over mensen als u en ik: gewerkt, belastingen betaald, altijd binnen de lijntjes gekleurd en zonder strafblad, hoho.

Vele jonge ‘nieuwe rijken’ blijven nog steeds halstarrig het pad bewandelen van de ‘valse welstand’. Hopelijk ben ik fout. Eerst was de ‘euro’ de grote schuldige van de prijsstijgingen, dan de corona, vervolgens het containerschip en nu de oorlog.

Wat is het volgende? **Karl Vannieuwerkerke**, de onovertroffen sportreporter op tv, durft - ook daarbij - de zaken bij naam noemen. Soms scherp, soms verdoken in een vloed van woorden. Maar het komt aan waar het hoort aan te komen. Zo heb ik bij toeval een brief gelezen van hem die gericht is aan - hou u vast - **Thomas Edison** die al honderd jaar dood is. Maar dit is niet verboden. Ook bij

Karl laten de torenhoge energieprijzen hun sporen na en op zijn gekende manier heeft hij zijn frustratie weggeschreven en is begonnen bij - volgens hem toch - de dader... mogelijks ongewild, maar...



Hij gaat terug naar zijn eigen kindertijd, geleerd van mij, en vermeldt een les over de uitvinder Thomas Edison. Volgens zijn beeld een verstrooide professor die zijn eigen grijze lokken in brand stak op een zolderkamertje. De leraar bracht opheldering en Edison werd bestempeld als één van de grootste uitvinders, namelijk van de 'gloeilamp', geen muf zolderkamertje of brandende lokken... Maar wel een in kostuum geklede deftige heer met bril en brillantine in het haar. Niets deed vermoeden dat hij een uitvinder was! Karl heeft iedere steen omgedraaid en kwam tot de slotsom dat de gloeilamp al honderd jaar vroeger was bedacht door Humphry Davy, in 1806. Zeventig jaar later, op 21 oktober 1879, liet Edison de eerste gloeilamp met koolstofvezel branden. Dit betekende de start van palliatieve begeleiding van de olielamp en de kaars als lichtbron.



T. Edison was dus niet die verstrooide professor maar een gewiekste zakenman die meer dan 1200 octrooien opkocht, die op zijn eigen naam zette en er bakken geld aan verdiende! Zo ook verging het na de eerste stralen van de gloeilamp want de aanleg van het netwerk van kabels, leidingen, installaties, ja zelfs het

leveren van de energie verliep allemaal via dezelfde persoon. Juist, Thomas Edison! Hij werd, slim als hij was en niet bang van hard werken, één van de rijkste mensen ter wereld.

Karl had het aanknopingspunt van zijn vingerwijzing gevonden en vraagt zich af of hij zich niet dikwijls omdraait in zijn graf als hij ziet hoe de energiemarkt tegenwoordig in elkaar zit. De leveranciers dragen CATCHY namen die allen erop wijzen dat **ZIJ** de energie leveren tegen **HUN** prijs! Ze rekenen veel te dure prijzen aan en spelen 'bankje' met voorschotten die nergens op slaan, dringen digitale tellers op en ge moet hogere studies gedaan hebben om de facturen te ontcijferen.



Als u investeert in zonnepanelen om de wereld te redden, staan ze aan uw deur om de terugdraaiende teller te vervangen door **HUN** uitvinding... allemaal Thomassen! Bij coronacrisissen en oorlogen vallen de euro's bij hen uit de hemel, bij ons de facturen!

Eerlijk moeten we toegeven dat ze naast 'onaantastbaar' ook slim zijn. Want ze rekenen op de luiheid en gelatenheid van de consument, en veelal met succes. Vroeger kon je met je vragen of grieven een kantoor of winkel binnenlopen of een telefoonnummer intoetsen. Nu moet het via chat, mail of een invulformulier op de app... Daar heeft Thomas honderdvijftig jaar geleden niet aan gedacht. Zo slim was hij dan ook toch niet, hoho.

Onze wielerfantast blijft scherp en haalt ook het feit aan van 'de schending van belofte'; antwoord binnen de vierentwintig uur! Schaamteloos staat er naast de vraag een - let op - groen **VINKJE** en behandeld... Antwoord volg... Wanneer? Zitten wij, vinkeniers, daar voor iets tussen? NEE! Maar er bestaat geen mooiere vogel!



De mens zou er moedeloos van worden is zijn besluit. Maar in plaats van op straat te komen, nestelen we ons in ons lot en plaatsen we het hoofd in de guillotine. We blijven ons een bult op de rug werken om genoeg bijeen te scharrelen vóór de volgende rekening komt. Karl eindigt zijn brief met een uitspraak die Thomas Edison ooit deed: “U zei ooit dat *genialiteit* voor *één procent uit inspiratie bestaat en voor 99 procent uit transpiratie.*” Soms heb ik het gevoel dat wij vandaag de rekening voor jouw genialiteit betalen. En het is een veel te dure! Ja man, nu moet ik toch eens iets drinken.



Eens schrijven of zeggen hoe u en vele andere zich voelen is geen misdaad maar niet iedereen is het gegeven om dit te doen op de manier als Karl Vannieuwkerke. Mooi dat hij ook aan ons dacht met zijn ‘vinkje’.

1946 - Overal waar ‘den Duits’ is gepasseerd, worden de sporen uitgewist. Ook zo in Meersewege langs De Schelde. Op een door tanks kapot gereden straat en de diefstal van de kerkklok na is er verder weinig wat aan die vijf triestige jaren herinnert. En toch is de bevrijding daar nooit uitbundig gevierd. Reden: de burgemeester! Hij was en is nog meer een ‘*alleenheerser en dictator*’ geworden wiens woord wet is. Wie niet met hem is, is tegen hem en zal de gevolgen dragen! De champetter is zijn waakhond en spion, de pastoor moet iedere zondag vanop de preekstoel gedwongen verkondigen dat hij een goed mens is en iedereen moet op hem stemmen bij de volgende verkiezingen. Iedereen zit

met gebogen hoofd te luisteren want meneer zit naast het altaar met zijn familie en overschouwd **zijn** schapen.

Na een paar maanden hebben de mensen er genoeg van en in het dorp wordt meer gefezeld dan gesproken, wat ook de burgemeester ter ore komt. Hij vreest dat zijn burgemeesterschap voor het leven wel eens zou kunnen uiteenspatten door een 'witte brigade 2.0' in zijn dorp. Hij wil alles voor zijn en gaat druk zetten op de dorpingen. Hij ontbiedt de kolenboer op zijn bureel en verbiedt hem kolen te leveren aan de inwoners. Als ze bestellen moet hij ze naar het gemeentehuis sturen. Dáár kunnen ze bestellen, betalen aan de burgemeester en pas dan zal worden geleverd. De kolenboer zal dan via de gemeente zijn geld krijgen! Het lijkt opnieuw oorlog in Meersewege.



Maar niemand durft te reageren want, geen kolen, geen warmte! Ze moeten wel 25 % meer betalen op het gemeentehuis en de kolenboer moet op de koop toe nog eens 10 % van zijn winst af staan aan... ja, de burgemeester. Het gefezel neemt nog toe waar mensen samen komen en de champetter meldt dit aan zijn baas die meteen nog een stap verder gaat.

Hij ontbiedt ook de biersteker en graanmulder en verbiedt hen drank en meel of zaden te leveren aan de parochianen. Alles moet eerst via hem op het gemeentehuis worden geregeld, tegen zijn prijs! Hij laat de pastoor op de preekstoel verkondigen dat deze maatregelen zullen stopgezet worden als hij terug gekozen wordt tot burgemeester! De cafébazen moeten veel meer betalen voor hun bier en sterke drank, de bakkers voor het meel en... de vinkeniers voor hun zaad.

En net dat laatste had hij niet mogen doen! De vinkenpieten steken de koppen samen en willen eindelijk eens tegenstampen en hem laten voelen dat zijn rijk uit is. De pastoor zit ook mee aan de tafel want zijn klok is aan 'den Duits' verkocht door de burgemeester, zeker weten! Hij verkondigt de zondag dat de

vinkeniers een groot lot kasseien gekocht hebben en hun reeke waar ze spelen op de eigendom van de steenbakkerij gaan renoveren, helpers gevraagd... einde mededeling. De burgemeester heeft het gehoord en roept zijn spion bij zich. Deze moet de kasseienleverancier vinden en eisen dat er geen kassei in Meerswege wordt geleverd zonder zijn toestemming. De pastoor geeft het adres en de vis heeft gebeten! Twee nachten later komt een grote camion het dorp binnen gereden volgeladen met kasseien. Niemand komt zijn bed uit, maar hoort het wel! Duizenden kasseien worden voor het gemeentehuis gestort en weg is de camion.

's Morgens staat de halve gemeente aan het gemeentehuis dat half bedolven zit onder de keien. De burgemeester komt vloekend met zijn waakhond aangereden. Maar voor hij dreigende taal kan spreken staan ook vier gendarmen naast hem met een aanhoudingsbevel wegens diefstal bij nacht van kasseien. Hij ontkent in alle toonaarden maar zijn champetter is door getuigen gezien op de plaats van de diefstal een paar dagen eerder... Ze slaan beiden in de boeien en nemen ze mee onder groot gejuich.



Er was in de beerput geroerd en dan stinkt het, alvast voor de burgemeester en zijn volger. Naast zijn afzetting, veroordeling en schande heeft hij ook nog de kosten mogen betalen voor het terugbrengen van de kasseien. En de vinkeniers hun reeke dan? Die was pico-bello; het was opgezet spel van de vinkeniers. De voorzitter zijn broer was aannemer van kasseiwerken een paar gemeenten verder, had de stenen gebracht en ook onmiddellijk de diefstal gemeld... De rest kent U.

Moeten wij nu keien gaan storten bij onze energieleveranciers?

NEE, ze zijn ook te duur geworden. Maar een paar honderd voor mijn oprit zou niet misstaan, hoho!

Lucien van Gent