



Vinkenzetten doorheen de tijd

TENTOONSTELLING

De vinkenzetting is een eeuwenoude traditie die voortleeft tot op de dag van vandaag. In 1962 werd in Melle de vinkeniersvereniging Klein maar Moedig opgericht. Decennialang kwamen de vinkeniers tijdens het seizoen elk weekend samen om de liedjes van hun vinken te tellen, eerst in Melle-centrum, later in de Vinke-slag in Gontrode.

Op de tentoonstelling maak je kennis met de eeuwenoude geschiedenis van de vinkensport in Vlaanderen. Je leert alles over het verloop van de wedstrijden, de training en verzorging van de vinken en over de grote veranderingen die de sport de voorbije eeuw en vooral de laatste decennia doormaakte, waardoor er veel meer aandacht kwam voor het welzijn van de vogels!

ERFGOEDPUNT MELLE

ROO KERK

MELLE



Vinkensetting

DEMONSTRATIE

De eeuwoude traditie van de vinkensport keert eenmalig terug naar Gontrode! Decennialang kwamen de vinkeniers van Klein maar Moedig elk weekend samen voor de vinkensetting: een uur lang telden ze de liedjes van hun vinken en zetten ze met een krijtje streepjes op een zwarte houten telstok. Het doel? Het hoogste aantal liedjes van alle deelnemers!

Kom op zondagochtend een uurtje tot stilstand en maak kennis met een voor velen onbekend stukje immaterieel erfgoed. Maak een wandeling langs de reke en luister naar het “suskeviet” van de vinken. De zetting vindt plaats van 9u tot 10u. Om 10u30 volgt de prijsuitreiking en de opening van de tentoonstelling over de vinkensetting.

ERFGOEDPUNT MELLE
VINKESLAG GONTRODE
MELLE