

DE EERSTE ECHE LENTEDAG – DINSDAG 4 APRIL.



Maart, die vuile taart, heeft zijn naam niet gestolen. Koud en heel wat regen, maar naar het schijnt nog niet genoeg om het grondwaterniveau op peil te houden. Naar mijn mening is het tijdelijk voldoende.

Van vrienden gehoord dat het gasverbruik tegenover maart vorig jaar gewoon is verdubbeld. Jawadde, het mag al eens een paar dagen – weken – zomers worden. Al mag een bui bij nacht altijd doorgaan, het soort niemand.

De Ronde op zondag kon toch naar behoren en droog afgewerkt worden. Napraten na dit bijna bovenmenselijk evenement schuiven we op maandag met een koude ochtend toch verder naar de beloofde zomerse dagen.

Vandaag 4 april, blauw, eindelijk eens zo hemelsblauw, met in de kuststrook toch nog altijd die venijnige scherpe wind uit noord-oost.

Hoog tijd om in de tuin na de winterperiode alles plantklaar te maken. Plantaardappelen moeten hoogdringend in de grond. Naar het schijnt zijn deze bijna niet meer voorradig. Heel vroeg in de morgen bij de ochtendschemering zijn de merels al vroeg wakker. Een lijster, die er vorig jaar ook al bij was, is dit jaar niet te horen. Of ben ik te vroeg... of is deze er niet meer?

In de tuin bezig zijnde, ontwaarde ik in de voormiddag tegen elf uur drie ooievaars die hogere luchtlagen opzochten om met zo weinig mogelijk inspanning toch op hun bestemming te geraken. Naar het Zwin (Knokke) is het maar een twintigtal km meer.



En kort erna, waarschijnlijk met dezelfde warme luchtstroom meegekomen vanuit hun overwinteringsgebied vliegen twee zwaluwen speels achter elkaar vliegend haastig door de lucht. Of zit de eerste paringsdrang er al aan te komen. Naar het schijnt hebben deze een vlucht opzitten van maar efkens 17000 km. Zijn er bij hun aankomst hier nog stallingen bij de boeren die voldoende plaats bieden om de zwaluwen te huisvesten?



We zien wel waar deze zich in de omtrek zullen nestelen.

Merkbaar zijn ook al de zwarte-witte rovers - eksters - die al duchtig op zoek zijn naar een woonplaats. Maar ook op zoek naar kleinere vogels hun nest hebben om deze dan te roven. Helaas zijn altijd de kleinere vogels daarvan de dupe.

Ook onze vinkjes hebben er zin in. In de volière hoor ik al enkel weken gezang en is er merkbaar meer bedrijvigheid. Wel opmerken dat de open kant van mijn volière noordoost gericht is. Wat dit zal opleveren zal maar geweten zijn na de zomer. Leven op hoop. Aan iedereen wens ik dit seizoen, langs de reke of met de kweek, veel succes toe.

Dirk Jonckheere