

PAPARAZZI IN KUURNE



Soms hoor je “ GRATIS” bestaat niet meer ! Wel ze kunnen gelijk hebben maar dan zijn het geen vinkeniers .

Het woord “ Gratis” is nog steeds heel populair , aantrekkelijk en verslavend in ons gelederen . In de meeste aankondigingen is dit nog het lokwoord bij uitstek , niets mis mee maar Ooo zo verslavend .

Eén zaak is zeker , als er bij ons staat gratis dan is het echt gratis en niet gebonden aan regeltjes en kleine woordjes , voilà gratis informatie !

Ik , wij - de korporaals en sergeanten van de federatie - worden ieder jaar in de watten gelegd in Kuurne op een algemene vergadering voor gewestleiders , coördinatoren , ere-leden ...en dat staat met stip in onze agenda :” *half september , vijgenblad Kuurne : Gratis* “ , sorry Laurierblad .



Tot we de melding kregen dat de immers vriendelijke dame van het restaurant overleden was en er een andere locatie moest gezocht worden , ja man , vindt dat nog tegenwoordig ?

Maar dan had men zonder coördinator Stefaan rekening gehouden want in geen tijd was alles in kannen en kruiken . We kregen een nieuwe melding dat alles terug gratis kon doorgaan in de “*Parochiezaal St Pieter* “ in Kuurne .

Ik dacht , joepie , in een parochiezaal , mijn ding !!

Om alle misverstanden uit de weg te ruimen moet u weten dat ik op mijn 5 jaar al op het podium stond van ons gemeentelijke parochiezaal .



Ik moest de scharesliep uitbeelden . Mijn pa had voor de gelegenheid een kar met slijpsteen, houten messen en scharen ineengknutseld die ik in 10 seconden tot brandhout herleidde .

Al zingend en verblind door de lampen aan de rand van het podium tuimelde ik met kar en al van het podium af en kwam recht op de schoot van de pastoor terecht . Groot applaus , de pastoor was niet kwaad ... maar moeder overste wel en verkocht mij een paar oorvegen , terug groot applaus en een trauma dat 20 jaar zou duren !

Op mijn 25^{ste} moest ik noodgedwongen terug het podium op en terug in dezelfde zaal . Niets was er veranderd , de twee grote houten poorten één voor de ingang en de andere wat verder als uitgang , de hoge toog achteraan , de hoge vensters , de trapjes naast het podium , het groot stoffig gordijn en vooral het grote kruisbeeld hoog boven het podium .

17-maal heb ik daar gestaan zonder slijpkar , allemaal gewestfeesten met 200 feestvierders , optredens , orkest of DJ , leute en plezier , waar vindt ge dat nog ? Wat eerst een trauma was werd een verslaving en verrijking , het voor mensen staan en spreken werd een evidentie , geen plankenvrees meer , maar wanneer kunt ge dat nog ?

EN JA mijn wens kwam uit want in Kuurne hebben ze nog een heuse parochiezaal , zo hoopte ik toch . Google Earth had mij laten zien dat ze achter

een frituur lag en toen ik de parking opdraaide zag ik in grote letters staan “ PAROCHIEZAAL “ , waar vindt ge dat nog ?



Mijn verwachtingen waren groot en ik ging op zoek naar twee houten poorten maar het pastoorke op mijn schouder fluisterde in mijn oor “ *we zijn wel in 2023 hé mijn zoon* “ , hoho .

En ja ik zag wat ik zocht : een eigentijdse ingang en uitgang , dus



De traiteur was al druk doende met de BBQ en de reuk van het vlees was al een strijd bezig met deze van de frituur maar de “schatjes van patatjes hadden geen kans want bij ons was het gra..... .

De ontvangst was zoals steeds vriendelijk met een natje en een droogje . Maar mijn aandacht ging in de eerste momenten naar de inrichting .

Terug werd ik gelukkig want er was een echt podium met groot gordijn , twee trapjes maar geen kruisbeeld , mag niet meer , ja man !

Ik was terug in de tijd en hoe meer ik keek naar het podium hoe meer ik dacht : “ *daar wil ik op vandaag , ik wil aan die koord trekken en het doek piepend en knarsend laten open gaan en dan*”

Plots werd ik uit mijn droom gehaald door iemand die zei : “ *hola , we gaan moeten opletten wat we zeggen vandaag want de paparazzi es hier , welkom , wa drinkte ?* “



We hebben gedronken , gebabbeld , lekker gegeten en ook wat gezeverd

Maar ik wachtte toch op het moment dat iemand 3 maal op de podiumvloer stampte , het stil werd , het gordijn open ging en onze voorzitter opende met “ *dames en heren* “ neenee , mag niet meer !

13h30 , geen 3 boeken , geen piepende katrollen maar wel de hoofdacteur Gino die wijselijk voor het podium bleef op de begane grond want de paparazzi was in “the house” . Een val van het podium zou een topartikel opgeleverd hebben “ *Voorzitter van vinkenbond kan zelf niet vliegen* “.

Bijna 3 uren heeft hij zijn publiek onderhouden , een mix van informatie , het strenge vingerke en vooral humor iets wat perfect past in een parochiezaal .



En wat ik niet meer verwachtte gebeurde toch , ik kwam op het podium , niet lijfelijk maar op het grote projectiescherm en het is niet gevallen !!

Wat de voorzitter vertelde is stof voor de avibo-woensdagmail , wie het niet leest zal niet mee zijn voor 2024 . Ik ga alvast beginnen timmeren aan een slijpkar want ook volgend jaar zou de bijeenkomst daar zijn en dan ga ik het podium op en eraf , goede raad : zet u niet op de voorste rij !

Het was een leerrijke , smakelijke en plezante namiddag en het zal wat gekost hebben .

Alle gekheid op een stokje : we zijn allemaal vinkeniers die steeds opnieuw uitkijken naar een nieuw seizoen , we hebben niet allemaal dezelfde mening en

moeten steeds opnieuw hopen dat de brave bestuursleden alles klaar hebben ondanks alle tegenstand en veranderingen , we weten heel goed hoe duur het leven is in deze hectische tijd .

We hebben altijd transparantie gevraagd van avibo uit , onze voorzitter heeft dit dan ook gedaan , meer nog , hij gaf toe dat ook zij , de raad van bestuur , schrokken toen de rekeningen gepresenteerd werden van de organisaties en dagelijkse werking van de federatie .

Wij schrikken ook aan de kassa met ons volle kar .

De 5€ opslag van het ledengeld avibo kan er voor zorgen dat de geplande organisaties en activiteiten ten behoeve van de leden kunnen blijven doorgaan . Ik weet uit ondervinding dat er kritiek zal zijn maar gezond verstand zal zeker de bovenhand nemen . En wie dan toch beslist om te gaan vissen kan ik mee geven dat hij voor 5€ niet veel spijs zal kopen , stout hé , hoho .



En om het af te leren nog een tip van Gino : Hoe verlaag ik de prijs van mijn volle kar aan de kassa ? Koop pakken wc papier , leg deze onderaan en uw kar zal snel vol zijn !

Een tip van mij op een vraag : Wat als een dronken liefhebber zich aanbiedt aan de inschrijvingstafel , kunnen we hem weigeren ? Moeilijke zaak , het lokaal is een openbare plaats , zijn bondskaart is niet zat , doen blazen heeft geen effect en zelfs verboden . Tegen praten zou een oplossing kunnen zijn maar zat tegen nuchter ?

Mijn oplossing : Geef hem 5 bierbonnekes , ge zult hem niet zien in de reke , hoho .