

Wie niet zoekt komt van een andere planeet



Of we nu geschapen zijn door God of producten van de evolutietheorie speelt geen rol want mens en dier doen het allemaal .

Buiten ademen , eten , pipi , kakka , vuile manieren enz..... wordt er veelal één vergeten : “ ZOEKEN “ !

Ieder levend wezen zoekt continu , zijn ganse leven tot aan zijn laatste ademstoot ! Als we eens denken aan onze stamvaders , de oermensen , zij waren ook de ganse dag op zoek naar voedsel , wild , schuilplaatsen en een vrouw met lang haar zodat ze deze konden meeslepen aan haar haardos .



Vuur vinden en later zelf maken was de volgende stap , terug waren ze op zoek . De zoektocht naar betere transportmiddelen resulteerde in de uitvinding van het wiel . In eerste instantie vierkant maar door sleet van de vier hoeken werd het ronder en ronder Vandaar het gezegde “ vierkant draaien “ , hoho .

Later op de tijdslijn zien we alleen zoekenden , de Romeinen zochten naar rijkdom en luxe , de Egyptenaren naar slaven voor de bouw van hun Pyramides , de kruisvaarders naar goddelozen om deze te bekeren , beroven is beter .



De ontdekkingsreizigers waren op zoek naar ongekende werelddelen , Dolf zocht misserie met de rest van de wereld , Poetin is nog steeds op zoek.....Ons regering is op zoek naar geld,.....wij , de brave vinkeniers zijn steeds op zoek naar de beste vink !

U ziet het , iedereen zocht en blijft zoeken , dier of mens , rijk of arm , slim of minder slim . Allee , stel u eens voor , ge komt ter wereld en wat is het eerste wat u doet is zoeken naar één van de twee voedselbanken , ganse dagen en nachten blèten , aandacht zoeken .



Als kleuter steeds op zoek naar zaken die niet mogen en gevaarlijk zijn , in de kleuterklas op zoek naar de lange haren van de meisjes om eens goed aan te trekken gelijk oerpépé . Zoeken naar de beste leerling om naast te zitten en af te kijken , naar de gemakkelijkste plaats in de voetbalploeg , in het doelen wat later de echte zoektocht naar een lief met een dikke spaarboek , werk dat niet te lastig is , een huis met plaats om veel vinken te zetten , auto , finaal een rustig plaatske op het kerkhof , neenee,, veel , heel veel later en dat zal een ander wel voor u doen .



Zoeken , zoeken en zoeken zonder dat het opvalt is wel een groot deel van ons leven . Niet te verwonderen dat er zoveel woorden en gezegdes zijn met zoeken in , zoek er maar een paar .

'k Zal ook eens proberen , zoekzantje , zoek raken , zoektips , zoeklamp ,zoekpagina ,er zijn er 296 die beginnen met zoek... , en 442 die eindigen op zoek . Hier zijn ze dan : botonderzoek , gratieverzoek , bloedonderzoek , ringonderzoek , prostaatonderzoek , 'k ga stoppen want mijn specialist had vingers gelijk paardenwortels , hoho .

Maar alle gekheid op een stokje is het zes letterwoord ZOEKEN niet te onderschatten want het is een stimulerend , vol verwachtingen en de verrassingen zijn niet uitgesloten . Wees vooral blij dat we dit in de genen hebben , op het goede pad zoeken kan veel oplossen maar ge moet het eerst zoeken !

MOORTBEKE Oost- Vlaanderen , een landelijk dorp dat regelmatig vernoemd wordt als het gaat over WO II , geen grote veldslagen maar toch niet onbelangrijk in het veroveringsplan van Dolf .



Niet zover van de dorpskern lag een Duits vliegveldje dat moest instaan voor de bevoorrading van zijn troepen. Ter verdediging waren er 12 bunkers gebouwd netjes op een rij en verdeelt over een paar kilometers . Café “ Den Boom “ stond

aan het begin van een zijstraatje van de dorpsstraat en had zijn naam te danken aan de vele boom- en plantenkwekerijen die er in en rond het dorp waren . Naast het café woonde Miel al gans zijn leven en was de wandelende gazet .

Aan de overkant op 300 meter was er een prachtige plantentuin met daar middenin een oude mooi goed onderhouden villa . Voor de rest akkers , velden en in de verte één van de bunkers . De villa was bewoond door de Joodse familie Bloch , pa was goudsmid en ma zorgde voor de 2 kinderen . Miel was er de tuin – en klusjesman en kon geen slecht woord horen over de Blochs , hij was naast werkmansman ook vriend en vertrouwensman . De Boomstraat met het café was eveneens het parcours van de “ Boomzangers “ .

1942 , Aron Bloch roept Miel bij zich en vertelt dat ze dringend moeten onderduiken of vluchten voor den Duits . Hij zei dat hij al zijn goud en edelstenen zou begraven ergens in huis tot hij terug kwam . Miel moest alleen een oogje in het zeil houden en vooral zwijgen .

Miel beloofde te zwijgen op het hoofd van zijn vrouw Oei hij was vrijgezel . Twee jaar stond de villa opgesloten en Miel beet op zijn tong iedere keer hij in “ Den Boom” zat , en dat was dikwijls .

Op een morgen in **1944** liet Miel het opgespaarde lichaamsvocht rijk aan zouten , mineralen en alcohol wegvloeien in zijn lochting en keek naar de opkomende zon . Het moet rond Pasen geweest zijn want er werd al duchtig gezongen . Hoog in de verte zag hij twee jets komen en hij dacht “ *haha , de klokken uit Rome zijn daar al* “ , ja , mijn gedacht !



Het waren twee Engelse bommenwerpers die het vliegveldje en de bunkerlijn kwamen bombarderen.

Miel stond aan de grond genageld met de mond open en het geweer nog in de hand , maar 5 seconden later liet de eerste Engelse klok een ei vallen op de villa van de familie Bloch , en 10 seconden later liet ook de tweede een bom vallen op de nog instortende woning MAAR nu geen ontploffing .

Het ganse dorp stond in rep en roer , Miel spurte naar het café en de cafébaas zei “ *Miel doe uw broek toe* “ .

Een colonne Duitsers kwam de schade opmeten en dat was het, voor hen, ja! Maar Miel had alles van op de tribune gezien en wist dat de tweede bom niet ontploft was en ergens onder het puin moest liggen samen met de schat, hoho!

Hij moest nog meer op zijn tong bijten en ging een paar dagen later kijken naar de puinhoop .Van de villa schoot niets meer over , alles wat brandbaar was , was opgebrand , geen bom en geen schat ! Moortbeke had een oorlogsverhaal dat klein bier was vergeleken met dat van Miel .



10 JAAR LATER is de bomgrond omgevormd tot een plantsoen met duizenden kleine kerstsparrekes en coniferen want de familie Bloch was omgekomen in een concentratiekamp .

Miel speelt niet meer maar gaat iedere zetting kijken en luisteren naar de vogels , houdt iedere keer halt bij nummer 20 , kijkt over het plantsoen , maakt een kleine buiging en stapt naar het café om zeker zijn plaats aan de toog niet kwijt te spelen . Velen hebben dit al opgemerkt maar hij doet dat al jaren maar Miel is gekend voor alles met een hoek af .

EN TOCH wringt het bij de voorzitter . Na een zetting wanneer de meesten al weg zijn waagt hij zijn kans en stelt de vraag recht voor de vuist : “ *Miel waarom*?” .



Miel heeft goesting om te vluchten maar denkt na en het is misschien het moment om zijn rugzak kwijt te raken . Hij doet het ganse verhaal van de familie Bloch , de vlucht, de waarschijnlijke goudschat , de eerste bom en de tweede die nog geladen in de grond moet zitten , het gevaar dat hij ooit nog zal ontploffen en de raad om de plaats te mijden op gevaar voor uw leven IETS moeten ze beloven : “ *Het niet verder te vertellen om geen slachtoffers te maken !!*” .

Het was stil bij zijn verhaal en iedere vinkenier knikte maar droomde terzelfdertijd van het goud en edelstenen . Iedere dag zat Miel op zijn zolder te kijken door zijn dakvenster of er toch geen goudzoekers aan het werk waren . Twee weken niets dus hij denkt : “ *ze zijn het al vergeten* “ .

MIS ! Twee dagen later ziet hij midden in het grote plantenbed een echte ravage , tientallen sparrekes zijn uitgetrokken bij nacht en er is gewroet in de grond daar waar het huis stond met zijn goudschat en de bom , exact rechtover nummer 20 en 150m vanaf de gracht gemeten .

Miel heeft al spijt dat hij alles verteld heeft maar is ook blij dat de bom niet geraakt is en de schat is een vraagteken . Hij verwittigt de eigenaar en zegt hem ook dat er daar vermoedelijk nog een bom ligt . De eigenaar gaat op zijn tenen polshoogte nemen van de schade en vind daar bij toeval een gebreide **muts** , zeker van de vandaal denkt hij en geeft ze aan Miel die achter de gracht staat te kijken .



De eigenaar besluit van de nu open plek voor altijd zo te laten want die ontmijningsdiensten ziet hij liever niet komen want ze ontzien niets volgens hem , Miel is opgelucht en heeft een mogelijks een aanknopingspunt om de goudzoeker te ontmaskeren , maar hoe ??

Hij vertelt niets en ligt nachten wakker met de muts naast zich die hij al 10 maal heeft omgekeerd op zoek naar een aanwijzing . Hij is er van overtuigd dat het

handwerk is want er staat geen label in , geen haartje te vinden , dus mogelijk ook nooit haar in gezeten , geen speciale reuk , dus geen zweter maar wel een roker of iemand die veel in de rook zit , zwart ,dus geen symbool van een voetbalclub..... .



Ze kan van iedereen zijn maar toch ligt zijn focus op de liefhebbers uit zijn onmiddellijke omgeving , den toog toen hij alles opbiechtte . Hij voelt zich wat beschaamd door aan hen te denken maar gaat toch het zekere voor het onzekere nemen , **plan A** .

Tijdens een ledenvergadering hangt hij de muts goed zichtbaar tussen de rest aan de kapstok in het lokaal , goed in zijn zicht . Er wordt zoals gewoonlijk meer gezeverd en gedronken dan vergaderd maar alleen Miel blijft bij de les .

Om 23h rammelt de lokaalhouder even met de deur , het sein om te vertrekken en ze staan recht en gaan naar de kapstok waar Miel op wacht staat naast de muts !



En ja plan A doet het , de schatbewaarder André , kaal , kettingroker en nog thuis bij zijn bezorgde ma inwonend zegt plots : “ Ah , Godv.....hier hangt mijnen helm, mijn ma hé al wa gezaagd dat ik ze kwijt was , allee tot in den draai “.

Tot in den bak denkt Miel en 's anderendaags staan de gendarmen voor zijn deur en hij bekent de vernielingen maar zegt niets over de schat of bom .

20

Miel wordt de nieuwe schatbewaarder en ook bewaker van de echte schat . Op iedere zetting wil iedereen op nummer 20 zitten want ooit zal de bom ontploffen en het goud en edelstenen zullen voor het rapen liggen , wie het dichtste zit heeft de meeste kans .

Anno **2023** vragen mensen die passeren in de Boomstraat zich af wat die grote onkruidvlek daar doet tussen die honderden mooie plantjes ?

WEL , dit is een heilige plaats voor de Moortbenaars met een groot geheim ,maar ook een bewijs dat zoeken naar nog meer dan U al heeft soms dodelijk kan zijn ! Niemand heeft ooit nog geprobeerd om daar een spade in de grond te steken !

Ja , ge ziet het , iedereen zoekt en blijft zijn ganse leven zoeken en eerlijk gezegd nog een geluk ook want zelf gezocht worden is minder plezant .



Ik ben op zoek naar een vinkske van 400, 500+ , het mag wat kosten maar eerst moet ik naar Moortbeke , moest ge n'en BOEM horen verkoop het maar aan een ander , hoho

Lucien van GENT