

SEPTEMBER DE MAAND VAN DE BELOFTES



Zoals de dagen van de week voor velen een betekenis hebben als : maandag = katerdag , woensdag = avibomaildag , donderdag = lievekesdag ,vrijdag = visdag en al de rest zettingdagen , zo hebben ook de maanden een lapnaam .

Januari nieuwjaarmaand , februari water en brood , mei de bloemenmaand (voor wie zijn vink prijs speelt) , oktober “*zie ze daar vliegen maand*” , november slachtmaand , december deprimomaand (voor wie bijhoudt wat hij allemaal meer betaald heeft) .

Hola “ **september** ” niet te vergeten want dit is de maand van de beloftes , de goede voornemens , de duurste voor het gros van de werkende mens .



1 September , de directeur van iedere school verwelkomt zijn leerlingen , bewierookt zijn leerkrachten en belooft de kinderen dat het een mooi, leerrijk en plezant leerjaar zal worden .

In zijn achterhoofd spoken al de problemen als hij denkt aan het tekort aan leerkrachten , geld en ouders die om de haverklap komen zagen .



Vooral als hij ziet dat de Pesters van de vorige jaren ook terug paraat zijn .

De honderden smartphones blinken in de zon en zijn op hem gericht , binnen het uur is hij de kop van jut op FB , plezant is anders .

Het jeugdvoetbal steekt van wal voor wie de 250€ of meer aansluitingsgeld heeft kunnen betalen . De trainer roept op de training zijn manschappen samen en belooft van hen topspelers te maken want hij kan het weten , 3 maal kampioen gespeeld in 4^{de} provinciale , maar chapeau voor zijn moed om 20 gastjes twee uur onder de knoet te houden .

Half september leiden alle wegen naar Kuurne want onze Nationale Voorzitter moet verschijnen voor zijn gewestleiders , coördinatoren en genodigden met zijn “ **septemberverklaring** “ , open en bloot , recht voor de vuist .

Ook hij ontsnapt niet aan het moeten doen van beloftes voor het komende seizoen .



Maandag 25 september , TV1 , 14h , Minister President Jan Jambon van de Vlaamse regering staat voor zijn gekozenen met zijn “ **Septemerverklaring** “ . Net als in Kuurne zijn alle pijlen op hem gericht , er was zelfs een indiaanse bij met zwarte krullen . Hij deed het bijna zo goed als onze voorman die in euro's sprak .

Sterke Jan deed het in miljoenen , voor ons miljarden , kreeg applaus na applaus maar wist goed dat daar ook geluiden tussen zaten van het slijpen van messen en ik kan het weten want ik ben messenslijper geweest , hoho .

Volgens hem en zijn ploeg wordt iedereen er beter van , worden de rijken rijker , de armen minder arm , pas op ze gaan geen amputaties doen , de werkende mens krijgt meer werk , de zoekende meer tijd

En de gepensioneerde ? Niets van gehoord , rusthuizen: niets van gehoord, pensioenen : niets van gehoord

Eén oplossing : zeg dat ge “ kinds “ geworden zijt dan moogt ge naar de crèche , ja man ,iedere dag spelen met de kinderverzorgsters , hoho . (lol)

Eigenlijk is er niets mis met iets te beloven , het geeft een houvast voor de beide partijen , het uitvoeren is een andere zaak .



MAAR in alle belofteverklaringen zat dezelfde zin : “ *de beloftes kunnen alleen bewaarheid worden als wij er samen aan werken !!*” . Geen uitvlucht maar een waarheid die geen bewijzen meer hoeft .

De vele regeringen in ons landje hebben te doen met een oppositie en instituten die continu op de rem gaan staan. Wij in onze federatie mogen ons daar niet toe laten verleiden .

Van één zaak mogen we zeker zijn : Als we iets beloven en het niet doen dan gaan we toch naar de hemel . Het staat niet in de catechismus maar het is wel 3 weken lang op TV geweest , “ Ga in vrede , vreugde en verdriet want zover ziet Sintepieter niet !” . Ziede mee ?

Dat er 50 , 60 jaar geleden maatschappijen waren met 100 leden weten we met zekerheid . Dat 100 en meer zettters op de wedstrijden daar het “ normale was “ is ook een bewezen feit. Dat het samenstellen van een bestuur dan ook al moeilijk was kwam toen door het feit dat er teveel kandidaten waren en er moest gekozen worden , ja man , waren dat tijden !

Dit was ook het geval bij **“De Kloefzangers”** in het Oost-Vlaamse Kloefbergen . Rare naam voor een vinkenmaatschappij maar als uw lokaal dan nog in **café De Kloef** is moet ge niet twijfelen.



Overigens was de gemeente gekend voor zijn kloefenmakers , voor de – 50 jarigen , “ klompen “ . De maatschappij had 75 leden , een groot lokaal met aangrenzend zaaltje dat in handen was van lokaalhouders **René , Neetje** voor de vrienden en zijn eega **Zulma die ze Zoetse** noemden .

Alles draaide daar zoals het moest , nooit ruzie , trouwe leden en vooral veel plezier na de zettingen en op de feesten . De regisseur van dit alles was de voorzitter die al 30 jaar het roer in handen had . MAAR de leeftijd en zorg voor zijn echtgenote dwongen hem tot ontslag , iedereen begreep zijn beslissing . DUS er moest na het lopende seizoen een nieuwe kapitein gekozen worden .



Gekozen is het juiste woord want er waren plots 3 kandidaten wat in die tijd te verwachten was . Eind oktober riep de secretaris de leden samen in het zaaltje en konden de 3 kandidaten hun beloftes op tafel leggen .

Het zaaltje zat afgeladen vol , de rook vormde een wolkendek alsof het zou onweren , Neetje en Zoetse wrongen zich met volle plateau's tussen de nieuwsgierige liefhebbers , dit was lang geleden !

Plots nam de ondervoorzitter het woord en liet de eerste kandidaat binnen komen om zijn pleidooi te doen .

Het was “ **Meneer Alfons , kolenboer** , lid van de maatschappij op papier en kandidaat burgemeester bij de gemeenteverkiezingen 8 maand later . Ha 's , ho

's en Godv...vulden de zaal en **MA** haalde zijn dikke sigaar uit zijn mond en zei “ *Beste vinkeniers , ge kent mij allemaal en zijn mijn klanten , IK BELOOF van een goede voorzitter te zijn , het mag iets kosten . ALS ge voor mij kiest als voorzitter en daarna op de gemeenteverkiezingen krijgde nen makadam voor te zetten , bij iedere zetting een bierbonneke en alleen nog droge kolen , kies nu en volgend jaar op Mennere Alfons , ké gezeit ! “ .*



Een groot applaus was zijn deel want ze hadden het gehoord en geloofden , hoho .

De tweede kandidaat deed zijn intrede en terug de ha's de ho's en de Godv... want terug een onverwachte , **beenhouwer-slachter “ Dikken Miele “** , nen geldwolf en overall lid als klantenwerving . Hij kon het niet af dat er een jonge gast uit het dorp zinnens was een beenhouwerswinkelke te openen dus voorzitter worden en de klanten binden . Voor dat hij één woord had gesproken liet hij grote plateau's aanrukken met kopvlees en bloedpens en iedereen grabbelde een stuk.

Hij begon ook zijn beloftentoespraak :” *IK beloof van mijnen baskul just te zetten , de kleine gasten 2 schellekes te geven en iedere zetting 2 bierbonnekes en 20 druge wusten op de regels , allee als ik voorzitter wordt natuurlijk !* Terug gingen de vettige handen op mekaar want dat was niet niks . Dikken Miele liet zijn bretellen eens op zijnen buik schieten en ging voldaan zitten , het was in de sacoché !



Nog één te gaan maar wie ?

Schoorvoetend kwam **Dolfke de lattenlegger** binnen met de kop in de grond en gelach vulde de zaal , een grap dacht iedereen maar dat was het niet . Na een paar hoestjes en slikken keek Dolfke de nog glimlachende medeleden aan en probeerde het eerste woord er uit te krijgen : *“ Ge kent mij allemaal al lang en ik ulder , ik leg al 25 jaar de latten, raap ze op , was ze af , schilder ze alle 3 jaar , help bij de prijsdelingen , verkoop veel lotjes en ga ieder jaar schooiën voor den tombola . Ik kan geen bierbonnekes , kolen of vlees beloven want ik ben maar een simpele kloefenmaker . Wat ik wel beloof is dat de komende koningen en kampioenen een paar exclusieve klompen krijgen met een vink op , zeker weten !*



Hij gaat zitten naast de twee belofteskanonnen en er is meer gelach dan applaus want de bierbonnekes spoken nog door de hoofden .

De secretaris nodigt iedereen uit een week later voor de stemming en sluit de vergadering . Lokaalhouder Neetje heeft alles gezien en gehoord en is ontgoocheld in de leden want hij weet als geen ander uit welk hout de twee eerste kandidaten gesneden zijn , rot hout !

Meneer Alfons is niet aan zijn proefstuk en heeft deze truc al uitgehaald bij de duiven en de vissers , hij moet nog zijn bonnekes betalen.

Dikken Mielle is de grootste sjoemelaar van het dorp en omstreken , Dolfke is betrouwbaar en moet voorzitter worden , maar hoe ??? Neetje stelt voor van de stembrieven te maken met de 3 namen op en bij elk een vierkant waar ze een

X kunnen zetten bij hun kandidaat met een echt rood potlood , in een hokje
Net echt!



De avond van de verkiezing zit het zaaltje terug afgeladen vol , in een hoek staan 2 echte stembokjes , iedereen krijgt een stembiljet met de 3 namen , naast de ronkende stoof staat een verzegelde bak met een gleuf , het spel kan beginnen!!!

Iedereen gaat achter het gordijntje , zet een **rode X** en deponeert zijn brief in de bak . Maar zijn zeker dat het MA of DM wordt . Om 21h heeft de laatste gestemd , er wordt nog enen gedronken en om 21h30 wordt de bak geopend .

3 Kaarters wordt gevraagd om te tellen , het is stil . Meneer **A** neemt nog een dikke sigaar , **DM** een droge worst en **Dolfke** heeft veel goesting om weg te sluipen . De afroeping brief per brief neemt zijn aanvang . Het is stil en alle ogen zijn gericht op bak met de gleuf.



De eerste stembrief wordt open gevouwen , bekeken door **kaarter Frans** , de kampioen zeuren , aan de stemmers getoond met de melding “**ongeldig** , geen kruis , wel een **vette roze vlek** , telt niet !” Iedereen is verbaasd , wie is die

dommerik ? Tweede brief , zelfde uitslag , derde ongeldig, vierde één stem voor Dolfke !



Er komt rumoer in het zaaltje . “ *dat kan niet , zeurzakken , bedriegers*” Is dikwijls te horen , maar de telling gaat verder , ongeldig , Dolf , ongeldig , haha Meneer Alfons , haha Dikken Mielle , ongeldig , Dolf MA heeft al de helft van zijn sigaar opgegeten van frustratie , DM is al gaan zitten , Dolfke staat roerloos voor zich uit te staren , lokaalhouder Neetje staat met een grote glimlach in het deurgat .



De uitslag is bekend . **Meneer Alfons : 1 stem , Dikken Mielle : 1 stem , winnaar en nieuwe voorzitter met 8 stemmen Dolfke , proficiat !**

Er ontstaan “ Triumphsyaanse” toestanden , de kaarters krijgen verwijten , onderling ontstaan er discussies , MA en DM verlaten vloekend het lokaal , een grote meute volgt , 8 man blijft over waarvan 7 met een grote vraag : “ *10 geldige en 55 ongeldige stemmen ???*”.



Dolfke is van zijn melk en beseft maar 's anderendaags dat hij de nieuwe voorzitter is en mogelijks zonder leden .

Maar een week later is iedereen terug want snel blijkt dat de twee andere kandidaten niet aan hun proefstuk waren en ze hun beloftes nooit nagekomen waren bij andere verenigingen .

Dolfke krijgt vele excuses en felicitaties maar niemand weet echt wat er gebeurd is met de brieven , spoken !!!



Eén man weet het wel , Neetje ! Hij moest de twee belovers niet en zeker hun bierbonnekes niet want die waren lucht . Bij het maken van de kiesbrieven had hij het **stemvierkant achter MA en DM ingesmeerd met wit kaarsvet** op 2 na , deze van MA en DM zelf , bij Dolfke had hij niets gedaan .

In de stemhokjes lagen dikke vette rode potloden . *De stembus stond naast de brandende stoof* met als gevolg dat het *kaarsvet smolt en zich mengde met vette rode kruis en een roze vlek werd* , **ongeldig** ! MA en DM hadden een maagdelijk stembiljet gekregen om geen argwaan te wekken , ge moet er maar op komen !! Dolf heeft woord gehouden en is naast voorzitter ook lattenlegger-verzorger gebleven .

10 jaar na datum liepen er 20 liefhebbers met klompen aan in hun lochting met een vink op , de belofte van Dolf .

Nooit heeft iemand kunnen achterhalen wat er die avond gebeurd is , Neetje heeft het nooit verteld , of toch, aan mijnen Peet Oscar die hem beloofde het aan niemand te vertellen, of toch, aan mij als ik beloofde het nooit te vertellen . Schrijven is niet vertellen hé.