

## Afscheid van A.Vi.Bo.-icoon Guido Haeck.

Dinsdagochtend stond de wereld plots stil .....bij de melding van je snelle heengaan.



Beste Guido,

Wat jij afgelopen decennia hebt verwezenlijkt binnen onze vinkeniersfamilie is onschatbaar en waarlijk te veel om op te noemen.

Met de lach om je mond stond je immers steeds klaar om elke nieuwe uitdaging aan te vatten.

Steeds trouw aan de grondprincipes van onze wondermooie hobby vervulde je elke opdracht met dezelfde flair.

Je straalde steeds vastberadenheid en sterkte uit doch je bleef voor iedereen bereikbaar, eenvoudig, nuchter en... menselijk.

Als voorzitter van de Bondsraad wist je steeds ons reglement te vertalen naar een versie op mensenmaat om tot een rechtvaardige uitspraak te komen.

Als regiocoördinator bewaakte je heel stipt de evolutie binnen je gewesten en zorgde er steevast voor dat niemand de boot miste.

In deze functie bleef je steevast de koers van het Bestuursorgaan verdedigen! Binnen de overlegmomenten met de coördinatoren en gewestleiders was je dan ook bijzonder welgekomen en je ontpopte je in geen tijd tot vriend van iedere aanwezige.

Je was bovendien absolute pleitbezorger van de digitalisering binnen onze werking. Je dacht steeds kritisch mee en voerde in alle bescheidenheid steevast ideeën en verbeterpunten aan.

Binnen je gewest Zwevezele bleef je ook na jarenlang voorzitterschap de rots waarop blijvend werd gebouwd.

Zo ook binnen je maatschappij de Sint-Elooisvink Wingene waar bestuur en leden ongetwijfeld wezenloos achterblijven bij het verlies van hun manusje-van-alles .

Meer nog dan de opsomming van al je verwezenlijkingen binnen de onderscheiden organen van onze federatie verliezen we vandaag een ware en warme vriend!

De subtiliteit en diepmenselijkheid in hoe je steeds weer - bijwijlen heikele - zaken wist bespreekbaar te maken, zal mij absoluut blijven.

*Als vriend en als mens wist ik je overigens steeds nabij.*

Naast het verdriet om je heengaan dat ook mij persoonlijk bijzonder hard treft, koester ik grote dankbaarheid om jou te hebben gekend samen met de vele mooie momenten die we mochten beleven.

Jij hebt ongetwijfeld een grote steen verlegd hier op aarde!

We hadden nog zoveel plannen...

Rust zacht, goede vriend, beste Guido,

Gino