

# TOEN ZE NOG EEN STOUT DRONKEN MET EEN RAUW EI IN .



Dat de beste voetballers in de tribune zitten , de beste coureurs aan den toog staan, de beste vinkeniers zelfs geen lid zijn bij AViBo weten we al lang , zeer lang.

Maar dat wij met ons klein landeken aan de top staan met het aantal regeringen , topsporters , topploegen en belastingen wereldwijd is geen cafépraat !



Ik ga mij beperken tot de twee middelste want zij verdienen alle lof , eer en aandacht . Onze Rode Duivels die gekweekt zijn met en in de Jupilerleage zijn gegeerd in gans Europa en ver daar buiten , verdienen zakken geld , schoppen elkaars benen af maar zijn achteraf de beste vrienden , zorgen ervoor dat de brave supporter zijn frustratie en geld kwijt kan en gaan jong op pensioen.

**MAAR** ze zijn ook onmisbaar in de maatschappij als de sociale lijm tussen de mensen , uitzonderingen niet mee gerekend . De bal mag ook kleiner zijn want ook in het veldhockey zijn we wereldtop zowel bij de heren als dames , in het tennis staan we eveneens vermeld in de geschiedenisboeken , zelfs in de afdeling “ come backs “ , Vlamingen geven nooit op ! Basketbal , volleybal , handbal , korfbal ...., als er een bal- in staat , dan staan wij de kleine Belgskes ook in de ranglijsten en niet achteraan .



In rugby moeten we passen want wij zijn daar te braaf voor en onze ME-TOO beweging staat geen ongewenst contact toe, hoho .

Dat de dames in bepaalde disciplines de broek dragen is ook een bewezen feit , denk maar aan de turnsters , ijschaatssters , atletieksterren , zwemsters en boksmeisjes ,..... kleine broek maar grote klasse !

MAAR met voorsprong mogen we toch zeggen dat “ **de koers van ons is** “ in al zijn gelederen .



België met één van de slechtste wegennetten van Europa is het walhalla van de koersende wereld . Onze klassiekers over kasseien en heuvels zijn wereldberoemd , iedere wielerfanaat van pure amateur tot groot kampioen wil hier gereden hebben .

Deze liefde voor de koersfiets begon reeds eind de 19<sup>de</sup> eeuw en is nooit gestopt . In de Vlaanderen en vooral Antwerpen werden openluchtvelodrooms gebouwd

en iedereen die dacht talent te hebben kroop op het stalen ros . De cafés waren de grote sponsors en de meeste hadden een coureur in huis .



Zo was er het café van de familie Tubbax in Deurne waar alle zonen koersten en goed , Karel ontwikkelde zelfs zijn eigen fietsmerk “ Zwarte Leeuw” , lang het merk van kampioenen .



De “ **Flandriens** “ hebben de koers bij ons groot gemaakt en nog . Denk aan mannen zoals Ockers , Van Steenberghe , Van Looy , Merckx , De Grauwe , Boonen , Musseeuw , Van Aert , Remco .....dames als Jolien Dhoore , Copecky ..... en Riberolle , de genaturaliseerde Franse die vorig jaar van haar eigen ploeg geen Belgisch kampioene cyclocross mocht worden in het voordeel van Cant , haar ketting liep continu van de tandwielen, hoho . U ziet het , de koers houdt mij en Jullie bezig en scherp , we zitten uren voor ons scherm en pluizen de gazetten uit naar uitslagen en sportsensatie en dit allemaal omdat competitie in onze genen zit .



Om de les af te sluiten nog een vuile , vettige ..... **de cyclocross** ! Het kijkkanon in de wintermaanden . Eén uur ploeteren en afzien , regen en koude trotseren om den brode of mogelijks alleen voor de eer .

Ook deze discipline is grotendeels van ons bij de heren , van Nederland bij de dames maar we spreken dezelfde taal . Mijn gemeente is op zondag 5 november een Europees kampioen bij de beloften rijker geworden en dat doet deugd ook al gaan de gemeentebelastingen nu omhoog .



**MAAR “ Onze sport “** de vinkensport is toch veruit wel de speciaalste want ge wordt er niet moe , niet vuil , niet geblesseerd , niet arm of rijk van en U kan tot uw 100 jaar doorgaan . Allee op voorwaarde dat ge niet te ver in de reeke zit, ge niet op de grond moet zitten , niet door uw stoelke valt , vooral niet teveel de commerçant uithangt en niet teveel blijft hangen ! Sporten is gezond maar er naar kijken vanuit de zetel is ook sport , passieve sport !

**Koersevelde** , Oost-Vlaanderen , 1949 . In het dorp zijn 10 cafés , geen uitzondering op 1500 inwoners , maar in 8 stammenees was er een coureur onder dak en dat was goed voor het schof .

Iedere zaterdag of zondag verzamelden de supporters in het lokaal van hun vedette en in groep of beter peloton vertrokken ze per fiets naar de koers met de coureur op kop . Nu en dan stond er een palm voor het raam en ging de koers

door aan de toog . In de herfst en winter bleef het doorgaan want de cyclocross moest de jongeling scherp houden en de biersteker ook .



**Café “ den arrivé ”** had geen wielerheld en **lokaalhouder René** zijn hart bloedde als hij de groepen met koerspetjes op zag voorbij rijden .

Hij had gelukkig een goede vinkenmaatschappij in huis maar die waren allen om 12h naar huis , miserie . Tussen pot en pint had hij zijn wens al eens tussen de vinkeniers gesmeten maar met weinig succes want in de voormiddag met de vinken spelen en in de namiddag naar de koers zouden de madammen niet toelaten .

**Frans** , de man waarmee ge best **geen zaken** deed , had dit ook opgevangen en had thuis een **zoon Pol** van 22 jaar die liever lui dan moe was maar goed uit de kluiten gewassen . Hij maakte René wijs dat hij koerstalent had en met wat tijd en geduld koersen kon winnen voor “den arrivé”



**René beet** , kocht hem n’ en koersfiets en uitrusting , met Frans maakte hij een deal dat hij per overwinning een maand gratis mocht drinken .

Half oktober zat **POL** al op de fiets voor zijn eerste cross , startte gelijk n’ en raket maar gaf de tweede ronde al op tot ongenoegen van de “ arrivémannen ” aan de meet .





De week daarop kreeg hij krachtvoer en voor de koers een stout met een rauw ei in. Zijn start was terug fenomenaal maar terug geen prijs en gedubbeld.

De moed zakte in René zijn schoenen en dreigde de samenwerking stop te zetten. Frans zag zijn bierbonnekes in rook op gaan en zette zijn malafide denkmachine aan het werk.

Pol had drie gemeenten verder n'en **neef Fiel** die zijn broer kon zijn, misschien was het ook zo, *zo erg was de gelijkenis*. Frans nam contact, maakte veel beloftes en legde zijn plan uit, en bingo..... Twee weken later was er een cross in de buurt, een echte moddercross door bos en velden, ideaal voor.....POL !?! Frans ging de dag voordien kijken en nam als een goede sportbestuurder de nodige voorzorgen, *parcourskennis* noemt men dit nu, hoho. Pol die vol zat met stout en eieren startte terug gelijk n'en zot en kwam aan de meet voorbij met grote voorsprong maar zo zwart als n'en kolenboer van de modder. Iedereen aan de meet was er van overtuigd dat ze hem niet meer zouden zien, de renners lieten ook begaan met het zelfde gedacht.

**MAAR Pol** passeerde de volgende ronde met nog meer voorsprong, ook de volgende rondes. Niemand, buiten pa Frans kon nog volgen en de andere renners ook niet.



Pol kwam met de palm naar huis en het was feest in den Arrivé, Frans zoop zich gratis te pletter.

Pol won 4 modderkoersen na elkaar en stond in de gazet als aankomend crosstalent . Het café draaide op volle toeren , Pol kon geen stout en eieren meer zien en zijn pa was alle dagen zat , René zijn schof ging open en toe gelijk een koekoek uit zijn deurke op het uur .

Half december is er een moddercross en pa heeft inspectie gedaan , ideaal voor Pol ! s' Nachts slaat het weder om en het vriest , het parcours ligt er hard en gevaarlijk bij maar Pol moet starten . En dat doet hij als gewoonlijk als een pijl uit een boog en komt terug met voorsprong door , pa ziet dat het ondanks alles toch goed komt .



MAAR ergens in het veld maakt Pol een smak tegen de grond , zijn wiel is paraplu , kan niet meer verder en komt te voet op zijn stappen terug met zijn koersmachiene op zijn schouder .

Pa en de supporters worden ongerust als hij niet meer doorkomt , de andere deelnemers zien hun kans om te winnen . Twee ronden verder nog geen Pol te zien en op de moment dat ze beslissen om eens rond te gaan in het veld **komt van links Pol** afgestapt met zijn verhakkelde vélo en van **rechts een renner dood van de koude zonder vélo** , niets speciaals ware het niet dat ze dezelfde uitrusting dragen en sprekend op elkaar lijken .

De koerscommissaris had het direct door want hij deed ook de zesdaagse in Gent , “ **aflossing** “ was zijn besluit ! En hij had het juist !!



Frans ging de dag voordien het parcours bekijken , zocht buiten de toeschouwerszone de perfecte ***schuilplaats*** uit voor de neef en Pol . Pol nam de eerste ronde voorsprong en wisselde iedere ronde met zijn neef, beiden wreven zich in met modder zodat ze onherkenbaar waren . Pol deed de laatste ronde en stond op het podium met de bloemen , de geldprijs werd gedeeld .

Na de koers verdween de neef naar huis met zijn fiets die ergens was geparkeerd , “ *de volmaakte moord* “ zou men dat in een misdaadroman noemen .



Maar niemand of niets is volmaakt , de drie bedriegers gingen den bak in voor bedrog en “ den arrivé” werd “ In de vink “ !

Nooit nog problemen gekend , allee toch niet veel .

Moest er een lokaal op zoek zijn naar een coureur , wel ik ken er één , hij noemt Eddy , dus de goede naam , hij kan het goed uitleggen ..... of hij goed kan koersen weet ik niet maar dat is bijzaak !

Hij vraagt geen startgeld .

Lucien van GENT