

Sinterklaas.

Op de keerzijden van het bladje van de schuurkalender op datum van 28 november staat het volgende:

*Nu zitte'k ik oud en versleten
In'n zetel an'n heerd van myn huus.*

...

Een vers van Djoos Utendoale op de schuurkalender van de Druivelaar.



En dat deed me denken aan een oud versje die mijn grootvader zaliger vertelde ter gelegenheid van Sint Nikolaas. Om het als klein manneke goed te verstaan moesten wij er altijd tweemaal om vragen om het nog eens te horen. Het gaat als volgt:

*Sint Niklooi van Tournalin,
Bakte koekjes lekker en fin.
Twee pont'n hoalf, ne koe is gen koalf
Ne peerd is gen zwin,
T'goa morgen Sint Niklooi goan zin.*

Vanwaar dit ooit afkomt heb ik nooit geweten, maar dat mijn grootvader er deugd aan beleefde om dit ons te vertellen konden we genoeg opmerken. Waarschijnlijk bestaan er wel nog zo van die zogezegde spreuken over Sint Nikolaas.

Allee, aan allen, zit moa juldre schoentje klaar.

Groetjes,



Dirk Jonckheere

