

RECEPTIE TER ERE VAN HET KONINGSKOPPEL EN KAMPIOENEN VAN HET GEWEST GENT TE SLEIDINGE .

WA WAS DA ??

IK heb in mijn 56 jarige vinkenloopbaan als bestuurslid en gewestleider al heel wat gewestfeesten mee gemaakt in het gewest Gent. In de jaren 60-70 waren dit huldigen in een zaal tussen pot en veel pinten . Vanaf de jaren 80 , de gouden jaren , nam Jules Goormachtig een plaatselijke bakker onder de arm en liet hem boterkoeken leveren voor iedere feestganger , wij zorgden voor de koffie . De jaren daarop bleef het niet meer bij koeken en koffie maar was er ook een optreden en dansavond . Meer dan 200 fuivers was de regelmaat , Sleidinge kwam zelfs per bus . En het stopte niet , de volgende stap was een warme maaltijd , optreden en festivalsfeer , het kon niet op ! MAAR wat Bredero ooit zei werd werkelijkheid , het verkeerde , we werden ouder , feestzalen verdwenen , alles werd duurder , vrijwilligers haakten af we moesten schakelen . In 2020 kwam plots een ongenode gast , corona gemaand , en we stonden "on hold " . Nu 3 jaar later start de feestmotor niet meer . Ik moest op een gewestvergadering de melding doen dat er ook in 2023 geen gewestfeest zou zijn door een tekort aan inrichters , vrijwilligers , deelnemers , infrastructuur en geld want de uitgaven zijn maal twee en de inkomsten gedeeld door twee . De fuifnummers en echte gewestginters keken mijn boos aan , andere waren opgelucht dat hun winter BBQ of communiefeest niet in het gedrang kwam , hoho . Maar de melding dat het koningschap doorging MAAR nu voor GELD toverde de glimlachen terug . Het gewestbestuur schraapte een paar honderden € van de bodem van de gewestkas en voorzag 20 prijzen voor de besten van het gewest . Slechts 11 deelnemers hadden voldoende zettingen en allemaal uit Sleidinge en Evergem , De kalenders van De Pinte en St D Westrem leenden zich daar niet toe en nog iets . Een maand geleden kreeg ik van oppositieleider William een belleke wetende dat als hij zelf belt het niet is om te praten over de voetbal . Met een dubbel gevoel melde hij dat zijn bestuur opteerde voor een primeur : " **EEN GEWESTRECEPTIE** " met alles er op en er aan ! Ik vond dit prachtig maar hij had toch wat schrik voor wat de opkomst zou zijn . Voor ik hem gerust kon stellen hoorde ik zijn madam zeggen " *ventje , ge had jij toch ook schrik bij onze eerste keer en zie, we zijn al 53 jaar samen !* " . Ik was overtuigd en zei : " *William , doen en de overschot van de geldprijzen is ook voor de receptie !* " .

ZONDAG 26 NOVEMBER , 56 gewestginters en sympathisanten hebben het ontmoetingscentrum in de Cardijnwijk te Sleidinge ingenomen . Iedereen werd met de nodige plichtplegingen ontvangen door de kersverse voorzitter Melanie De Vriendt en ik dacht " *goed begonnen is al half gewonnen* " . De sfeer zat er direct in en het beste moest nog komen ! Ook AViBo bestuurslid Joeri Haeck kwam ons vervoegen wat zeer op prijs werd gesteld door de aanwezigen . Melanie beet de spits af met haar eerste toespraak ooit en het leek wel haar honderste , ze kreeg 10 op 10 ! En wat hoort er bij "des vrai champagne" , juist een toastje! **Ja man ,wa was da** ! Twee jonge opdientalenten kwamen de zaal in met

.....ik weet het niet meer , zoveel en zo lekker , en ze bleven maar komen en komen ! Tussen twee plateau's in vond ik toch de tijd om de aanwezigen eens te terroriseren met mijn toespraak , sommigen wilden vluchten maar alles was te lekker . Ik heb het kort gemaakt , serieuze dingen gezegd maar ook veel met de nodige humor en trekke het schoentje aan , maar we hebben goed gelachen en dat hoort op een samenkomst als deze ! Na terug een rondje amuses nam Joeri de micro ter hand , ik kreeg een beetje schrik want bij Avibo zit iemand die kampioen is in het mishandelen van micro's , maar hij had het hem nog niet geleerd ! Een zeer vlotte babbel was het vervolg , iedereen luisterde aandachtig en geboeid , de realiteit kwam aan bod en dat werd gesmaakt . De wil om er tegenaan te gaan werd aangewakkerd , nog één met 10 op 10 , ik kreeg maar een 7 ? En daar waren ze terug , nu met varkenswangetjes en bolle kroketjes in een potje , ja man ! William De Keyser zat als een keizer naast mij en overschouwde het ganse gebeuren met een dubbel gevoel . Enerzijds een wat gelaten omdat het de eerste maal was dat hij bijna alles uit handen gaf en zelf eens na meer dan 50 jaar kon mee genieten , anderzijds met een goed , voldaan gevoel dat alles op wieltjes liep , iedereen aangenaam verrast was en de wissel op de toekomst een succes was . Alles wat hij de andere leerde blijft actueel . Met al dat eten waren we bijna vergeten waarvoor we gekomen waren , de huldigen van de laureaten . Stuk voor stuk werden ze naar voor geroepen om hun zuur verdiende centjes in ontvangst te nemen en een mooie bloem vanwege hun maatschappij . En daar waren ze terug !



Plots kwam de koning De Clercq Hedwig de micro opeisen en dan weten we dat er terug een 10 op 10 aankomt . Hij is een begenadigd spreker die ge beter niet tegen spreekt want bij een voorzitter van de Oost-Vlaamse Karatefederatie doet ge dat niet , hoho . Zijn betoog zat terug vol humor , realiteit , dank maar ook een hartig woordje richting William die hij zijn moderator noemde , de man van wie hij en vele andere alles geleerd hebben , met op

kop nederigheid , zaaien naar de zak en zeker de leden op de eerste plaats zetten . Zijn slotwoord was de wens dat ze nog lang konden blijven samen werken , 9 op 10 ! En ja daar

De zon was onder en de duisternis was komende , wat om 14h begonnen was kreeg rond 17h zijn finale . Voldaan trokken de feestvierders naar huis en allen betuigden hun dank voor de ontvangst en de verwennamiddag , niet te evenaren verkondigden velen . Dit alles was grotendeels te danken aan de grote inzet en creativiteit van Melanie en haar Team die alles zelf klaar maakten en tot de laatste moment actief bleven , proficiat !!!! Joeri en ik konden ook met een gerust gemoed het pand verlaten , er was onverwacht feest geweest in het kleine gewest Gent en wat voor één !! Wanneer de laatste het licht gedoofd heeft weet ik niet maar het laatavondjournaal zullen ze wel gemist hebben .

Eén minpuntje : De wc's waren verstopt maar binnen de 10 minuten stonden daar twee politiecombi's , probleem opgelost , hoho .

Neenee grapje .

Namens het gewestbestuur ,
de gewestleider