

Nieuwjaar !! Een 'nieuw' jaar??

Een jaar vliegt voorbij alsof het niets is.

Het voorbije jaar was eens te meer niet echt een grand-cru jaar in de annalen van het mensdom.

Het beest in de mens heeft zich eens te meer flink geprofileerd dit tot scha en schande van de vele slachtoffers van zinloos geweld.

Hoe anders benoem je de oorlogen in Oekraïne, Gaza, Jemen en nog tal van andere onrusthaarden?

De moderne mens is het resultaat van evolutie en slaagt er op basis van kennis, vaardigheid en vernuft in om hoogtechnologische zaken te creëren die het leven voor iedereen een stuk aangenamer kunnen maken.

Wanneer deze creaties echter worden voorbehouden voor een select segment in de maatschappij en voor het overige worden aangewend om anderen leed te berokkenen, gaat - bij mij althans - het licht uit.

In eerdere duistere en onzekere tijden bood het geloof stevast een houvast. De berichtgeving rond wansmakelijke praktijken binnen geledingen van de katholieke kerk echter, maaien voor velen binnen onze maatschappij ook deze strohalm weg.

Mensen zijn ondertussen meer en meer de weg kwijt, worden op de koop toe extra geprikkeld door gsm en andere i-pads, vinden mede daarom nauwelijks rust en ervaren het leven vervolgens meer en meer als last.

Gewoon genieten wordt anderzijds vaak met een scheef oog bekeken.

Midden al deze negatieve indrukken zijn vogelhouders - en vinkeniers in het bijzonder - na Kerstmis terug bijzonder alert.

De toename aan daglicht brengt immers leven in de volières en is bovendien een bijzonder heilzaam medicijn voor de dubbende mens in deze donkere en vooral natte tijden.

Op Kerstmis en Nieuwjaar worden de mooiste wensen uitgewisseld.

We mogen maar hopen dat al deze prachtige wensen welgemeend en door de verzender gedragen worden.

In eerdere tussenkomsten pleitte ik er stevast voor om elkaar altijd geluk te wensen en niet alleen op deze dagen.

Ik hoop alvast dat komend jaar voor u allen gezondheid, vrede en vreugde brengt!

Jammer genoeg kunnen we moeilijk ingrijpen op het onderdeel 'gezondheid' van deze wens. Anderzijds is de impact van dit onderdeel bijzonder groot op ons algemeen welbevinden.

Ik hoop dat jullie gespaard blijven van kwalen en andere ziektes zodat jullie ten volle kunnen **genieten!**

In vrede met uw omgeving kunnen leven om vervolgens volop te kunnen **genieten** van de geneugten van het leven is voor velen onder ons vaak een ijdele hoop.

Toch wens ik jullie dit van harte toe.

In een tijd van wensen breek ik graag een lans voor de vele vrijwilligers die zonder mopperen stevast klaar staan om er voor te zorgen dat wij met zijn allen kunnen genieten van onze wondermooie hobby.

De maatschappijbesturen en de vele stille medewerkers in de coulissen, de gewestbesturen en andere zangkeurkorpsen die op dit ogenblik volop de activiteiten voorbereiden om ons een kommerloos en aangenaam speelseizoen voor te schotelen dragen onze bijzondere achting weg.

Op dagen als deze is het bij uitstek belangrijk dat de mensen die altijd voor ons paraat staan gepast gehuldigd worden.

Ik wens hen in het nieuwe jaar kracht om door te gaan en de mogelijkheid om uit hun realisaties telkens genoegdoening te halen!

Zoals het hoort richt ik mij als afsluiter tot de ware vinkeniers onder ons, om ook hen mijn welgemeende wensen over te brengen.

'Op de vleugels van hoop en gezelligheid wens ik jou, als gepassioneerde vinkenier, een schitterend nieuw jaar.

Mogen jouw vinken vol vreugde zingen, de competitie in jouw voordeel beslissen en de komende maanden gevuld zijn met gezellige momenten onder collega's vogelliefhebbers.

Gelukkig nieuwjaar, met fluitende successen en harmonieuze melodieën!'

Gino