

KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË ANNO 2024

What a wonderful world,

Wanneer ik zondagmorgen 2 juni de auto voorreed om 05.30 u hoorde ik het lied "What a wonderful world" van Louis Armstrong op de radio op Joe Gold.

ik dacht meteen, dat wordt het vandaag.

Langs de weg was het uiteraard op dit heel vroeg uur heel rustig, en na een uurtje waren we al aan de zaal. Het was er nog heel stilletjes en een kopje koffie deed deugd om helemaal wakker te worden. We hoorden het ook al, gisteren (zaterdag) waren er al 612 vogels in geschreven, prachtig, nog een duwtje.

Op tijd dan naar "de reke".

Al heel wat liefhebber hadden voor 07.30 u postgevat om toch maar dicht te parkeren bij hun plaats van de vogel.



Even de reke een eind afgewandeld en ik zag tevreden gezicht, het zou droog blijven!!! Wanneer hebben we dat nog kunnen zeggen. Velen genoten van een vroeg pic-nic, anderen genoten enkel van de koffie en een paar enkelingen hadden al de smaak te pakken van een blikje Jupiler... of was het nog de nasmaak van de zaterdagavond??

Een rustig geroezemoes overstemde de stilte van het vroege uur. De eerste stoeltjes werden al geplaatst om 08.15 u, of werd de liefhebber al een beetje nerveus voor de zetting? Om 08.30 u

wandelde de eerste liefhebber al rond met de kooi aan de hand. Nog geen klank, komt nog wel, want de liefhebber was al klaar, maar de vogel?

Rustig, meer stoeltjes en ook meer vogels, en hier en daar strijdende zang. Oei, plots al een toekapper, of is het eentje die gewoon bij het wakker worden over zijn voeten valt? We zien wel.

08.59 u, alle vlaggen de hoogte in, het sein om de laatste vogels neer te zetten en opschuiven van links naar rechts, en om 09.00 uur gingen alle vlaggen omlaag als signaal dat de wedstrijd begint en... tekenen.

Net op dit tijdstip stapten ook onze Voorzitter Gino en minister van Staat Herman De Croo en volksvertegenwoordiger Els Kyndt langs de arena.

Wat een prachtig zicht om een blik te werpen langs de reke, en ginder ver de hele lange rij van 661 vogels en liefhebber te zien staat, 661 vogels is dan gelijk aan bijna 1600 meter aan wedstrijd voor Vlaamse vinken zang.



Wat was het stil, een slepende voetganger werd even nagekeken, een plots storend optrekken van rolluiken, meer storend lawaai was er niet.

Anderzijds waren er enkel strijdende vogels te horen.

10.00 u, einde van de wedstrijd en vele tevreden liefhebbers trokken richting zaal.

Veel Ename's heb ik er zien passeren maar uiteraard ook een paar gedronken.

Wat een lawaai, nog slechter dan een kiekenkot. Veel van de gezegde woorden van onze genodigden gingen verloren in het geroezemoes. Spijtig dat echt eens niet kan worden geluisterd.

Dank om er te mogen bij zijn, al is het maar als gewone vlaggen-zwaaier-seingever. Al bij al, een prachtig kampioenschap en mijn felicitaties aan A.Vi.Bo. en het gewest Oudenaarde voor de organisatie.

Proficiat aan alle gelauwerden. Maar ook zij die er waren met een mindere vogel hebben ook dit kampioenschap gemaakt. Een gezegde luid immers als volgt: meedoen is meer dan winnen.

Bij het naar huis rijden kregen we meer zon te zien.

Het werd dan toch nog bij momenten een zonnige zondag.

What a wonderful world,

What a wonderful day.

Dirk Jonckheere

