

WIJ ZIJN ALLEMAAL VERSLAAFD!



Holaba, dat zijn niet mijn woorden. Maar wel deze van iemand op een bureautje in Brussel die van zijn overste moet melden aan de media dat dit en deze producten uit de handel genomen worden wegens kans op verslaving. Geen benijdenswaardige job maar de brave man neemt al twintig jaar vier pillekes per dag tegen de stress die zijn werk teweeg brengt, hoho.

Tegenwoordig schrikken we niet meer van de woorden ‘verslaafd, drugs, junkies, verdovende middelen...’ want dagelijks worden we daarmee geconfronteerd. Meer nog, volgens die man in Brussel zijn we allemaal verslaafd en doet hijzelf zijn best om dit te verhinderen.



Regelmatig zien we op tv dokters, laboranten en toxicologen verschijnen die melden dat bepaalde geneesmiddelen uit de handel worden genomen wegens verslavingsgevaar of schadelijke producten.

Dan komt mijn haar recht! Want zij zijn het toch die ze uitvinden, produceren en voorschrijven! Als wij vroeger spraken over een verslaafde dan zagen wij in onze verbeelding iemand die rare smoelen trok, rare manieren had en leek op iemand die twintig pinten op had. Maar ik ken er tegenwoordig die dat ook kunnen zonder drugs. Heden ten dage moeten we geen verbeelding meer

hebben want continu worden we via de media en in levende lijve geconfronteerd met dit vreselijk verschijnsel.



Het is zo diep in de maatschappij doorgedrongen dat het 'normaal' wordt genoemd. Het bestaat al eeuwen en was toen ook al een 'ontsnapping' uit de realiteit die vele mensenlevens verwoestte. Het gebruik van drugs in al zijn vormen is nooit verminderd of gestopt. Integendeel, de mondialisering en vooruitgang (?) heeft ervoor gezorgd dat het 'algemeen goed' is geworden.

Malafide organisaties, zelfs landen, zorgen ervoor dat er steeds aanvoer is via allerlei kanalen tot bij de gebruikers die men eerst verslaafd en dan uitbuit.



Op iedere hoek van de straat en aan iedere schoolpoort staan, bij wijze van spreken, dealers die dit moeten doen om hun eigen verslaving te voeden en steeds nieuwe slachtoffers maken. Ik moet het jullie niet meer uitleggen! Wereldwijd tracht men dit een halt toe te roepen. Maar de vlek is te groot geworden en de clans schuwen geen geweld. Het is dweilen met de kraan open, nu het water terug opslaat. Daarom vind ik het zo frustrerend dat wij ook soms 'verslaafden' worden genoemd als we ons goed kunnen voelen met een drankje of een pilleke. 'Gewenning' zou ik liever horen.

Allee, mijnen maat uit Waregem kon al een tijdje niet goed meer in slaap geraken. Hij piekerde over zijn vogel, zijn vink, die niet presteerde en niet meer kampte. Met wallen onder zijn ogen trok hij naar zijn dokter. Zo één die meer op zijn pc kijkt dan naar zijn patiënt. Hij legde zijn geval uit. De man tikte 'enter' en zei: "Ge zijt getrouwd lees ik hier, wel uw vrouw kan u helpen. Ge moet iedere avond... 't Is € 35." Een week later sliep zijn madam in het logeerkamerke en hij had nog niet geslapen.

Dus, terug naar meneer D. Deze tikte opnieuw, stelde vragen... en zei: "Ge moet voor het slapen gaan een toerke rond de blok doen. Doe uw training aan, zet uw kap op en stappen maar. 't Is € 35." Om 23.00 u start hij zijn slaapkuur en om 23.45 u laat hij zich vermoeid in zijn bed vallen. Maar als hij pas ingedommeld is, krijgt hij krampen tot achter zijn oren van de inspanning en het slapen is weer ver weg. De volgende dag smeert hij zich eerst in met zo een stinkende groene kamferolie van vroeger op de voetbal en start om 23.00 u aan zijn tweede ronde want het schijnt te lukken.



Hij is nog geen 500 m ver of hij wordt de pas afgesneden door een combi van de politie. Hij stopt verbaasd, twee mannen stappen uit en verzoeken hem met zijn gezicht naar de combi te gaan staan met zijn benen open en de handen in de lucht. De kloekste zegt: "Haha, meneer is hier een beetje aan het wandelen zeker met een kap op in het donker. Ge moet dat overdag doen hé." Mijnen maat, die terug wat tot zijn positieven is, denkt bij zich zelf: "Allee, die mannen hebben ook slaapproblemen zeker?", en zegt: "Ha meneer de flik, gade gij ook bij mijnen dokter misschien?"

En dat werd hem niet in dank afgenomen want plots krijgt hij de handboeien aan en wordt hij gefouilleerd. Hij tracht hen ondertussen uit te leggen dat hij moet w... maar plots haalt het opperhoofd een automatische krijtjeshouder uit de zak van de training en zegt: "Haha, meneer de 'niet-flik' gaat

merktekens zetten op de macadam aan de huizen waar inbreken gemakkelijk is voor zijn bendeleden!”



Mijnen maat stopt zijn uitleg over zijn slaapprobleem en tracht uit te leggen dat dit een attribuut is van zijn hobby ‘het vinkenzetten’.

De agent zijn kepie zakt naar achter van de frustratie. En op het moment dat hij zijn vermeende dief in de combi wil duwen komt zijn begeleider naar voor en vraagt: “Hé, waar hebde gij dat gehaald, mijn nonkel zoekt daar al lang achter, hij is ‘n een vinkenier, Jef Van Damme. Kende hem?” De pakkeman laat los en na vijf minuten is het misverstand opgelost. Iemand had gebeld dat er een verdacht persoon voor een tweede maal door de straat liep. En oef, hij mag verder stappen.

Maar die nacht heeft hij geen oog toe gedaan, dus naar... Jawel. Deze tikt deze maal niet maar schrijft eindelijk een ‘inslaperke’ voor. En hij slaapt als een roos. Iedere nacht, weken en maanden zonder problemen.



Tot de FOD volksgezondheid ons manneke in Brussel de opdracht geeft om via de VRT te verspreiden dat het inslaappilleke, dat mijnen maat gered heeft van de uitputting, bestempeld wordt als ‘verslavend’. En de dokters afgeraden wordt dit nog voor te schrijven. Mm glijdt uit zijn zetel van het

verschieten als hij zijn dooske met pilleske ziet verschijnen op het scherm en kan weer de slaap niet pakken. Dus opnieuw naar... Deze trekt zijn schouders op en geeft de raad van eens naar de slaapkliniek te gaan... “En ’t is € 35.”



Ja man, ge ziet van hier! Hij belt naar mij en binnen de vijf minuten is alles opgelost want hij gaat nu naar mijnen dokter. De man die mij al twintig jaar dat pilleske voor schrijft, niet tikt, zich niet laat leiden door al dat ‘misschien gedoe’ en ook € 35 rekent. Dus ik en nog vele anderen zijn verlaafd?! Als men zo kwistig omspringt met die naam dan zijn we aan alles verlaafd. Want we spelen al ons hele leven met de vinken, kijken iedere dag naar tv, zijn zot van bier, suiker, geld... En hoe vettiger, hoe prettiger... voor mij zijn wij allemaal ‘geslaagd’! Hoho.

Sorry voor het armtierig artikel. Maar het weekend was te druk. Ik ben gaan kiezen. Want voor de eerste keer kunnen ze hun goesting niet doen. Ik heb lang moeten aanschuiven... Na de verkiezing ging ik nog langs bij de bakker.



Want ik ben verlaafd aan mijn rozijnboterhammeke op zondag na de mis. Allee, ik ga wel niet maar als de nonnen passeren, weet ik dat ze gedaan is. Dan ben ik blijven plakken tot 23 u voor mijn scherm... nog één van mijn verslavingen. Afsluiten dan maar met het inslaperke, nummer drie dus. En de maandag en dinsdag neem ik altijd A.Vi.Bo.-verlof.

Maar volgende week heb ik het over 'doping' in de v...sport. Dus snel nog alle poederkes en drupkes opruimen, hoho.

Holla, er stopt een witte camionet voor mijn deur en er stapt een minder witte pakjesdealer uit met een doos. Voilà, nog zo één van die v...!

Lucien 'Junkie' van GENT

(bronvermelding fotomateriaal: <https://www.google.com/search>)