

100 kilo mais , 10 kiekens en



Iedereen kent allicht wel “de hamster”, het schijnbaar lief diertje , als het niet bijt , dat zijn eten verzamelt onder zijn kaken , het vervolgens verstopt voor later en u dan voor de rest van de nacht wakker houdt in zijn looprad . Hamsteren zal u ook wel bekend voor komen want we hebben het allemaal een paar maal in ons leven gedaan , de uitzonderingen niet ten na gesproken.

Met dat verschil natuurlijk dat wij ons kaken niet gebruiken , het niet verstoppen maar wel snel lopen naar de winkels , wij zijn dus soms hamsteraars . Herinner u nog de uitbraak van ‘ covid ‘ in 2020 , eerst de beelden op tv , later in Europa en kort daarop bij ons thuis .

De virologen en veearts doen overuren , de wereld is in paniek want niemand is gewapend tegen de onbekende vijand . Mondmaskers zijn de redding maar die redding is ver weg want in geen tijd hebben hamsteraars alle stocks opgekocht en MM... heeft ze opgestookt : ‘over tijd ‘ ! Waren er gaten in , stonken ze , was elastiekjes verstorven ?? .



Gevolg : ‘wat je zelf doet, doet ge beter ‘ , iedereen begint er zelf te naaien en de broodrekkertjes worden gehamsterd . De kledingcontainers voor de behoeftigen blijven leeg . Het internet puilt uit van de aanbiedingen in geuren en kleuren . We moeten in ons kot blijven want de rook uit MM.... haar schouw is giftig want ze waren over tijd , hoho .



De mensen hamsteren terug , voeding en vooral WC PAPIER , w...t...f.c .Twee jaar lang heeft de regering goed voor zijn landgenoten gezorgd en kan het normale leven beetje bij beetje hernemen. Ware het niet dat de virologen die ondertussen mediageil geworden zijn verkondigen : “ pas op want corona is niet weg en loert nog achter iedere hoek “. Gevolg : Overal worden er massa’s mondkmaskers in aanbieding gezet en de brave burgers hamsteren maskers met honderden te gelijk . EN waar liggen die nu ? Juist in de kast bij het wc papier tot ze over tijd zijn , hoho .



Een jaar later zijn het geen 4 russen maar één klein Ruske die de wereld schokt met zijn aanval op Oekraïne . Terug paniek in Europa want de kranen worden toegedraaid van gas en petroleum , deze van de banken open gedraaid want alles wordt veel duurder . De mensen beginnen terug te hamsteren

Juist , in wc papier want voedsel wordt min of meer onder controle gezet , we zijn niet in oorlog maar we betalen er één ! En eerlijk gezegd zijn we niet meer in staat om oorlog te voeren want ons leger is naar de helft afgeslankt en de andere helft is volslank , onze tanks en F16 -en zitten in Oekraïne , en dan zwijgen we nog over de vele miljoenen die dezelfde richting uitgaan , roebels van malafide Russen volgens onze overheid die hier geparkeerd stonden aan de carwash 'witter dan wit' , mijn gedacht . HOHO .

Maar alles went en de mens is het dier dat zich het best aanpast aan iedere situatie . TOT een paar weken geleden de ' secretaris generaal van de NAVO ' Marc Rutten , Hollander , in een toespraak verkondigd dat een ' **cyberaanval** ' vanuit het vijandig halfrond niet denkbeeldig is en we beter ons allen een ' NOOD -OVERLEVINGSPAKKET' zouden aanschaffen .



Moest dit gebeuren dan zitten we zonder energie , internet , drinkwater , brandstof , geld , voedsel zonder gsm verbinding . Holla , dat heeft iedereen gehoord en de poppen gaan aan het dansen , allee deze van de commerce toch want binnen de twee dagen staat de media vol met aanbiedingen van deze ' overlevingspakketten , zelf vaderke Staat staat er tussen . Ze vliegen de deur uit als drones , sommigen wachten tot de solden maar velen hebben het al binnen al zullen ze het niet bekennen , 200 € en meer .



WEL voor dat geld heb ik mij mijn pakket gekocht : ' 100 kilo mais , 10 kiekens en een haan ' . Als het moet eet ik alle dagen eieren en als ze niet meer leggen , eet ik de kiekens op .



Moest het dan toch gebeuren nu Trump zich laat omringen door rijke , gest..rde medewerkers dan zitten we met druppels op een hete plaat , toch maar beter wc papier hamsteren . Wat we vooral niet mogen is paniekeren en doemdenken want dat is wat ze willen.

Boerenverstand boven halen , handelen naar eer en geweten en vooral genieten van het heden . Als ik mij verdiep in de geschiedenis dan kom tot het besluit dat er tussen de Middeleeuwen en nu toch veel raakpunten zijn . De kruisvaarders gingen op kruistocht om het geloof te verkondigen , mijn gedacht , om gronden en gebieden te veroveren zoals ' Groenland ' , hoho . Ze bonden hun madam de kuisheidsgordel om en waren voor 4 jaar den hof af . Nu blijven ze thuis en doen dat alles met de afstandsbediening , grond interesseert hen niet , wel wat er in zit !



Ze staken dorpen en kastelen in brand , nu auto's .

Criminelen werden onthoofd of op de brandstapel gezet , nu vrijgelaten en alleen nog kerstbomen worden verbrand want ze zijn onschuldig en zelfs eetbaar , wel raar dat ze niet in het overlevingspakket zitten . Ja mensen 't is beter dat we er eens om lachen want wij kunnen toch maar afwachten , gissen en rekenen op de leiders waarvoor we gekozen hebben . Ze geven wel

niet het goede voorbeeld want ze zitten al bijna 300 dagen in de Middeleeuwen ruzie te maken over welk kasteel voor wie is , hoho .

Pol Winkels , de meest onbetrouwbare persoon uit het dorp , de man die ondanks zijn reputatie er toch in slaagde om steeds opnieuw en opnieuw zijn dorpsgenoten iets te verkopen zonder garantie en de bijna zekerheid dat ze er op lagen .



Hij had geen winkel maar reed rond met een roestige Citroën camionette die hij gekocht had van de Franse politie op een veiling van oud ijzer. Iedere week had hij iets anders in de aanbieding en dit hing af van welk schip er moest gelost worden in de haven of , alles aan een spotprijs . Zijn uitvalsbasis was de toog in het vinkenlokaal , alles werd aan huis geleverd tegen contante betaling , een echte superverkoper en econoom . Van waar het kwam heeft nooit iemand gevraagd , zelfs de champetter deed een oogje dicht en was klant voor alles wat in flessen zat .

De lente en zomer van 1953 was een ramp , veel regen , koude , onweer , de oogsten bij de boeren en lochtingkwekers waren mislukt . De mensen moesten al van in de herfst alle groenten kopen in de winkel of op de markt en daar was alles duur en weinig aanbod . Pol kwam op zekere dag heel voorzichtig het dorp in gereden en stapte binnen in het lokaal . Met luide stem verkondigde hij dat de redding tegen voedselschaarste in zijn rijdende winkel zat . Wetende dat ze moesten opletten luisterden ze toch met aandacht . Hij stapte naar zijn roestbak waar in grote letters” POL “ op stond de eerste letters van POLICE , een beetje brabwerk kost niets , en haalde er een ketel uit die gevuld was met glazen potten met een deksel , een thermometer , rekkers en haken .



Iedereen had al een 'steriliseerketel' gezien maar dat kostte veel geld Wel bij Pol nog niet de helft van de prijs . EN iedereen hapte als een hongerige vis .

Tegen het einde van de week had de helft van het dorp een installatie en Pol veel geld . Er waren die zomer nog nooit zoveel bidons butaangas verkocht want er werd gesteriliseerd tegen 100 per uur . Alles ging de potten in , geen winterschaarste meer en alle dagen wat anders , leve de Pol . MIJN GEDACHT ! ?



Oktober , de eerste bokalen worden uit de kelder gehaald EN de deksels staan los , er staat haar op sommige etenswaren en de stank is ook niet ver weg , **een ramp** en iedere klant van Pol heeft prijs . Pol is niet te zien in het lokaal en de vinkeniers besluiten van het deze keer niet zomaar te laten voorbij gaan . Ze laten de potten nazien door een winkelier uit de buurgemeente en hij ziet onmiddellijk dat de deksels niet perfect plat zijn en de rekkers over tijd , hij heeft ook weet van een groot afgekeurd lot in de fabriek

De cirkel is rond , Pol heeft het opgekocht voor twee keer niets en het aan hen verkocht voor twee maal de prijs .

Ze hadden het moeten weten maar.. .

Op een morgen staat Pol op en ziet dat zijn lochting naast zijn huis bezaaid ligt met glasscherven , duizenden . Hij weet van waar ze komen en heeft een groot probleem : “Waar moet hij daar mee naartoe ?”.



Iedereen die voorbij komt lacht en roept iets. Pol blijft binnen . Twee dagen later zijn alle scherven weg en de lochting ligt er piekfijn bij , iedere passant stelt zich vragen . Tegen nieuwjaar zit hij terug tussen zijn klanten aan de toog want hij trakteert regelmatig en zijn pleidooi over zijn onschuld wordt voor de zoveelste maal aanvaard .

Mei ,

Op het stuk grond dat ooit een glasstort was ligt nu een mooie groene grasmatt . Overal in het dorp zijn de mollen al goed bezig tot wanhoop van de tuinliefhebbers . Bij Pol geen hoopje te zien , raar .

Iedereen stelt hem de vraag naar zijn geheim en dat hadden ze beter niet gedaan .

De week daarna hoort men overal knallen en ziet men rook .

Pol heeft rookbommen tegen mollen verkocht die men in de hopen moet steken hoho .

Maar wat was nu zijn geheim ?



Na die sluikstorting van de boze dorpelingen had Pol bij nacht zijn lochting gedolven samen met de glasscherven die nu 30 cm diep zaten , geen mol te zien ! Dus , vergeet de glascontainers en

Neenee , bel naar Pol .

Allee nu weet ge ook waarom er geen molshopen op de voetbalpleinen zijn .

Lucien van GENT

(bronvermelding fotomateriaal: <https://www.google.com/search>)