

“DE DANKBAARHEID IS AANDACHT GEVEN VOOR WAT WAARDE GEEFT AAN ONS LEVEN”

De stille donkere dagen zijn reeds een tijdje aanwezig.

Straks wint het licht weer op de duister.

Maken we even tijd om stil te staan – overdenken – bezinnen – afsluiten en opnieuw beginnen.

Laten we dankbaar zijn voor alle mensen die ons liefhebben – die voor ons ZORG dragen en een vriendelijk woord en een glimlach op ons richten.

Dankbaarheid hebben we mogen ondervinden vooral bij die mensen die de ZORG dragen en uitstralen op alle domeinen, het zijn ENGELEN van goedheid – die je bestendig nabij blijven en meevoelen in vreugden en pijnen, en als je het moeilijk hebt niet laten vallen.

Niemand kan leven zonder tedere handen die behoeden – beschermen en bemoediging uitstralen.

Dat het komend jaar VRIENDSCHAP - KRACHT EN ZUURSTOF MOGE BRENGEN:

- Kracht om voor elk probleem samen een oplossing te zoeken;
- Kracht om blijvend door te zetten in tegenslagen en ontgoochelingen;
- Kracht om hedendaagse aandoeningen als burn-out en depressies te vermijden;
- Kracht om de prestaties te doen groeien en bloeien;
- Kracht en zuurstof om niet alleen jezelf maar ook anderen gelukkig te maken, want je kan enkel gelukkig zijn als een ander gelukkig is;
- Kracht om je blijvend in te zetten voor de medemens en je gezin...

ZALIG EN VREUGDEVOL KERST- EN FAMILIEFEEST EN EEN VOORSPOEDIG
GELUKKIG NIEUWJAAR

Onze jaarlijkse wensen ook voor 2025!!

Laten wij

**VREDE – EENHEID – GEBORGEN EN VERBONDENHEID -
GEZONDHEID – VRIENDSCHAP EN LIEFDE**

brengen en doorgeven aan elkaar!!

tekst aangeleverd door
Dirk Jonckheere