



Beste vinkenier,

Goede vriend,

Het nieuwe jaar is pas begonnen en ook ik wil u van harte het allerbeste toewensen voor
2025.

Een jaar vol vreugde, vriendschap en liefde.

Een jaar waarin u vooral gezond mag blijven.

Een jaar:

- waar strijdende partijen de wapens neerleggen en zoeken naar een vreedevolle oplossing voor onzinnige en uitzichtloze conflicten;
- waar banale meningsverschillen niet worden opgeblazen tot helse ruzies en verdeeldheid;
- waar vogelliefhebbers ten volle kunnen genieten van hun wonderbaarlijke hobby en het samenzijn met gelijkgestemden;
- waar gedreven mensen die verantwoordelijkheid opnemen steun mogen ervaren van leden en sympathisanten;
- waar extremisten tot inzicht komen en beseffen dat de basis van hun ideeën al te vaak gestoeld is op foute informatie en dito interpretatie;
- waar we met zijn allen naar elkaar leren luisteren en het goede uit elke opvatting distilleren om er een wonderbaarlijke en vooral smaakvolle cocktail van te maken;
- ...

u merkt het ongetwijfeld op dat ik u, uw familie en vrienden voor het bijzonder jaar 2025 bijzonder veel geluk en warme menselijkheid toewens.

Het is u van harte gegund,

Gino